

De waarheid aanpassen?

'Toen vergaderde de koning van Israël [d.i. Achab] de profeten, vierhonderd mannen ... Maar Jósafat zeide: Is hier niet nog een profeet des HEEREN, dat wij van hem vragen mochten?' (2 Kronieken 18:5-6).

Het ontbrak koning Achab - zoals zoveel goddeloze mensen - niet aan raadslieden. Al spoedig had hij vierhonderd profeten bijeenvergaderd. Ze spraken hem allen naar de mond. Maar Jósafat kon deze mannen niet als profeten van de HEERE erkennen; hij vraagt: 'Is hier dan geen profeet van de HEERE meer?' Als hij echter getrouw geweest was, had hij deze valse profeten niet eens toegestaan hun 'raad' te geven. Maar helaas was hij niet bij machte om in getrouwheid aan God met deze profeten te handelen, uit angst dat hij de gevoelens van Achab zou kwetsen.

Hoe verschrikkelijk is het om te belanden in een zielentoestand waarin we onbekwaam zijn om tegenover de dienstknechten van de satan een niet mis te verstaan en getrouw getuigenis af te leggen! Men zegt dan: 'We moeten ruim denken; we mogen de gevoelens van anderen niet kwetsen; er zijn immers overal goede mensen?!' Er is niets dat ons brengt tot deze oppervlakkige wijze van omgaan met kwaad, dan alleen de verborgen wens om met de wereld op goede voet te staan. Men stelt dan: 'We moeten de waarheid zó voorstellen, dat ze aantrekkelijk werkt'. Maar dat betekent in werkelijkheid, dat de waarheid gemaakt wordt tot een variabele, elastische zaak die kan worden uitgerekt tot elke gewenste lengte, om op die wijze te passen bij de smaak en de gewoonten van hen die de waarheid het liefst geheel uit de wereld zouden laten verdwijnen.

De waarheid mag echter nooit worden neergehaald naar het niveau van deze wereld. Toen Jósafat zich zo diep vernederd had dat hij zelfs valse profeten erkende om Achab welgevallig te zijn - wie kon er toen nog een duidelijk getuigenis voor God afleggen? De poging om de waarheid aan te passen aan hen die van deze wereld zijn, kan alleen eindigen in een volslagen mislukking. We kunnen denken dat we de waarheid aantrekkelijk kunnen maken voor wereldsgezinde mensen, en we kunnen ons ervoor inzetten de waarheid aan te passen aan hun wensen; in werkelijkheid echter maken we de waarheid daarmee tot een voorwerp van geringschatting en minachting.

C.H. Mackintosh.