

De waarde van het bloed van Christus

“Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan “ (Exodus 12:13).

Ik heb een persoon gekend die jarenlang grote angst had aangaande haar ziel. Zij verlangde ernaar zeker te weten dat zij de verlossing bezat door het bloed van Christus, namelijk de vergeving van haar zonden. Zij voelde dat zij voor eeuwig verloren zou zijn als zij zou sterven zonder die verlossing te bezitten. Zij ging van plaats tot plaats om de prediking van het Woord te horen. Haar angst werd zeer groot; toch gaf niets van wat zij hoorde haar vrede. Zij dacht voortdurend dat zij iets moest doen voordat zij de verlossing kon ontvangen. Zij probeerde zich de beloften toe te eigenen, maar die gaven haar geen verlichting. Ze spande zich in God te dienen en Zijn geboden te onderhouden, maar ze ondervond dat ze bij elke stap faalde. Ze beproefde godsdienstige regels, plichtplegingen, vormen en ceremonieën, maar dat alles was tevergeefs.

Toen dacht ze dat ze een sterker geloof moest hebben, en trachtte de waarde van het bloed van de Heer Jezus duidelijker te verstaan. Maar nog steeds was alles duisternis. God wilde zelfs haar geloof niet accepteren als de prijs voor haar verlossing. Haar hart wanhoopte; ze kon niets meer doen.

Toen zij in zulk een toestand van wanhoop verkeerde, was het dat zij die woorden hoorde: “Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan”. De Heilige Geest sprak in die ogenblikken tot haar ziel en zei tegen haar: “Het was God Die deze woorden sprak”. Direct voelde zij het enorme verschil tussen wat zij zag in het bloed van de Heer Jezus, en wat GóD erin zag. Ze dacht: “Ja, God ziet zóveel waarde in het bloed van de Heer Jezus dat Hij mij voorbij zal gaan, en de verderver mij niet zal aanraken” (Exodus 12:23).

Vanaf dat moment geloofde zij wat God gezegd had over het bloed van de Heer Jezus. Sinds die tijd had zij vrede door het bloed van Christus.

C. Stanley.