

De vrucht van de Geest

Werken van het vlees

Dat met een wandel in de Geest, hoewel deze steeds onvolkomen zal blijven, geen openlijke werken van het vlees kunnen samengaan, ligt voor de hand. In Galaten 5:19-21 somt de apostel vier maal vier werken van het vlees op. Mensen die in zulke grove zonden, als hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgodendienst, toverij, moord, dronkenschap en dergelijke leven, zullen zeker 'het koninkrijk van God niet beërven' (vs. 21). Dat had de apostel hun vroeger al eens waarschuwend gezegd, en hij herhaalt het hier nog eens.

Zelfs als zulke mensen een Christelijke belijdenis in de mond hebben, bewijzen zij toch duidelijk dat zij nog 'in het vlees' zijn (Rom. 8:8). Hun zonden zijn openbaar en gaan voor hen uit naar het oordeel (1 Tim. 5:24).

Het was ongetwijfeld ernstig voor de Galaten dat de apostel bij de werken van het vlees er enkele noemt die onder hen gevonden werden, hoewel niet in hun grofste vormen. Twist, jaloersheid, boosheid, geruzie, tweedracht, sekten en afgunst zijn zeker geen onbekende dingen geweest voor de Galaten. Hij had immers moeten schrijven: 'indien gij elkaar bijt en opeet'. Maar toch had hij de vaste hoop dat de vermaning hun harten en gewetens zou bereiken en hun zou tonen waarheen hun ontrouw hen al gebracht had.

Daarom somt Paulus nu drie maal drie kostbare eigenschappen op die door de Geest worden gewerkt en noemt deze 'de vrucht van de Geest'. Hij hoopt dat deze heerlijke vrucht zich ook bij hen zal vertonen.

De vrucht van de Geest

Laten wij acht geven op de opmerkelijke tegenstelling tussen de beide uitdrukkingen: 'werken van het vlees' en 'vrucht van de Geest'. 'De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is geen wet' (vs. 22 en 23). Op zulke dingen kan de wet geen enkele aanmerking maken. Zelfs is ze in geen enkel opzicht in staat deze tevoorschijn te roepen. Zij moet, als ik mij zo mag uitdrukken, beschaamd zwijgen als ze zo'n vrucht ziet.

In de eerste plaats wordt hier 'liefde' genoemd, juist dat wat ergens anders genoemd wordt 'de vervulling van de wet', omdat zij de naaste *geen kwaad* doet (Rom. 13:10). Op de liefde volgen: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw. Het zijn enkel en alleen eigenschappen van de nieuwe natuur, heerlijke vruchten van de in haar werkende Heilige Geest. De mooie opsomming wordt besloten met 'zachtmoedigheid en zelfbeheersing'. Deze beide kenmerken maken ons enerzijds bekwaam voor de omgang met de mensen om ons heen, terwijl zij ons anderzijds in staat stellen in oprechte zelfdiscipline onze wil te beteugelen en 'een brief van Christus' te zijn die wordt gekend en gelezen door alle mensen.

R. Brockhaus