

De voeten van de Heer

Tussen de verlossing en het oordeel bestaat een treffend verband. Wij zien dit op het kruis. Gods eigen Zoon, Mens geworden, bevond Zich onder het oordeel ter wille van schuldige zondaren, maar juist daardoor werd een heerlijke verlossing bereid voor allen die geloven. Zo zal het oordeel over de Goddelozen in de toekomst de verlossing brengen voor velen die er biddend naar uitzien.

Toen Israël zich in verdrukking bevond, is de Heer toegesnelde om het volk te verlossen. David denkt daaraan, als hij in 2 Samuël 22 in een heerlijk lied de verlossing bezingt uit de macht van al zijn vijanden. 'Donkerheid was onder de voeten van de HEERE', zo roept hij het uit. De Heer snelde toe om met het oog op de verlossing van Zijn volk het oordeel te brengen over zijn vijanden. Zo zal het ook zijn met de volkomen vrijmaking van het volk Israël in de laatste dagen. De Heer is hun persoonlijke Verlosser, maar daartoe moet Hij de persoonlijke Rechter zijn van hen die Hem en Zijn volk tegenstaan.

Welke een machtige gezicht zal het zijn wanneer de Heer Jezus komt bij Zijn verschijning om door het oordeel heen de verlossing te brengen! Wij lezen in Daniël 10 en Openbaring 1 dat de onbuigzame strengheid van de Heer en Zijn onbeweeglijke beslistheid in de uitvoering van het oordeel, hun uitdrukking zullen vinden in Zijn voeten 'gelijk de kleur van gepolijst koper', 'als gloeiden zij in een oven'. Het koper is het symbool van Gods oordeel over de zonde, zoals duidelijk blijkt uit het koperen altaar en het koperen wasvat, welke beide moesten dienen ter verzoening van de zonden. In Habakuk 3:5 lezen wij: '... en de vurige kool ging voor Zijn voeten heen'.

De Heer zal eens verschijnen in al Zijn majesteit en heerlijkheid, terwijl het oordeel vóór Hem zal uitgaan en Hij Zijn voeten zal neerzetten op Zijn vijanden, om ze allen aan Zijn macht te onderwerpen. In Psalm 8 wordt ons de Zoon des Mensen voorgesteld, Hij Die een weinig minder gemaakt is dan de engelen, maar vanwege het lijden van de dood door God met eer en heerlijkheid is gekroond. Dan horen we de roep: 'Gij doet Hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder Zijn voeten gezet' (vs. 7). De profeet ziet Hem in Openbaring 10 met 'voeten als vuurzuilen', terwijl Hij Zijn rechervoet op de zee en Zijn linkervoet op de aarde zet, om daarmee Zijn rechten te proclameren op de regering van deze wereld. En Hij Die zo het bestuur over deze aarde krachtens Zijn titel en macht opeist, zal straks in heerlijkheid aan haar verschijnen.

Verschillende keren lezen wij in het Nieuwe Testament dat alle dingen in beginsel nu reeds onderworpen zijn aan de voeten van de Heer en er straks in werkelijkheid aan onderworpen zullen worden. 'Zit aan Mijn rechterhand', zo lezen wij in Psalm 110, 'totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten' (vs. 1). En in Hebrëeën 10 lezen we dat Jezus Christus aan Gods rechterhand is gaan zitten 'totdat Zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor Zijn voeten' (vs. 13). Vreselijk zal het zijn te behoren tot hen die onder de voeten van de Heer zullen worden gelegd, om Zijn rechtvaardig oordeel te ondergaan!

Maar hoe heerlijk zal het zijn eens in het midden tussen de voeten van de Heer gezet te worden (zie Deut. 33:3). Dit laatste is door Gods genade het deel van allen die hier op deze aarde de voeten van de Heer Jezus 'nat gemaakt hebben met tranen', zoals wij dat zo mooi lezen in de geschiedenis van de zondares uit Lukas 7. Welk een zegen ligt er opgesloten in het komen met schuldbelijden tot de

Heer! Dan knielt men aan Zijn voeten neer met een droefheid naar God, die 'een onberouwelijke bekering tot behoudenis bewerkt' (2 Kor. 7:10).

Het gevolg daarvan is dat men geen liefelijker plek kent dan aan de voeten van de Heer. Daar – zo heeft Mozes al gezegd – zal een ieder van Zijn woorden ontvangen (Deut. 33:3). Daar zat een Maria van Bethanië stil luisterend, lerend en genietend terneer.

Ja, de voeten van de Heer zijn liefelijke voeten! Ze zijn ook machtig. Maar ze zijn bovenal goed en goeddoende. In Psalm 65, waarin de aardse zegeningen worden opgenoemd, lezen wij: 'Gij kroont het jaar van Uw goedheid; en Uw voetstappen druipen van vettigheid' (vs. 12). Dit ziet wel, wat de volle vervulling betreft, op de tijd wanneer de Heer ten gunste van Zijn volk tussenbeide zal treden en er vrede op aarde zal zijn, maar in beginsel wordt het ook nu gevonden, zowel in de natuur als in het geestelijk leven. Hoe heerlijk worden dagelijks door hen die er oog voor hebben, Gods voetstappen gezien in de schepping! Hoe heerlijk bovenal zijn de zegeningen die door Gods kinderen genoten worden, als zij zich neerzetten aan de voeten van de Heer! Daar waar Hij komt, druipt Zijn stap van louter vettigheid.

'Verheft de HEERE, onze God, en buigt u neer voor de voetbank Zijner voeten' (Ps. 99:5).

'Wij zullen in Zijn woningen ingaan, wij zullen ons neerbuigen voor de voetbank Zijner voeten' (Ps. 132:7).

Schrijver onbekend.