

De tien maagden

Vraag: Is de gelijkenis van de tien maagden Joods of Christelijk onderwijs?

Antwoord: Het onderwijs in deze gelijkenis is zonder twijfel Christelijk. Het vrome Godvrezende overblijfsel van Israël zal niet uitgaan om de Bruidegom te ontmoeten. Het geroep: 'Ga uit Hem tegemoet!' (Matth. 25:6) is een juiste uitdrukking voor de Christelijke positie, maar niet voor de Joodse. Christus Die in de lucht komt voor ons (1 Thess. 4:17) kenmerkt de positie van de Christenen; en Christus als komend in Judea voor de zegening van de Joden (Zach. 14:4; Hand. 1:11) kenmerkt de positie van de Joden.

Zegening op aarde en in Judea onder de vreedevolle regering van de Messias is de juiste Joodse verwachting. Daarom is er voor hen geen roep om uit te gaan, maar eerder om in het land te blijven tot de Messias komt.

Bovendien kan de slapende toestand waaruit de tien maagden gewekt worden absoluut niet toegepast worden op het toekomstige overblijfsel van Israël. Zij zullen niet slapen in die belangrijkste crisis van de geschiedenis van Israël. Zij zullen zuchten en jammeren in die korte maar verschrikkelijke middernacht, als zij de vermoording van hun Messias en de schuld van een gebroken wet zullen erkennen en belijden als de schuld van hun volk en henzelf (Ps. 74 en 79; Jes. 63:15-19; Ezech. 9:4).

W. Scott