

O, die omgang met mijn Heiland!

Al mijn vragen zeg 'k mijn Heiland;
al mijn zorgen breng ik Hem;
en dan wacht ik op Zijn antwoord,
op Zijn vriendelijke stem.
Vol geduld wil Hij mij wijzen
waarin ik mij nog vergis.
Ja, ik weet dat op mijn vragen
steeds bij Hem het antwoord is.

Hij heeft mij Gods Woord gegeven,
waar ik 't antwoord lezen mag;
en Hij opent mij de ogen
voor wat ik niet duid'lijk zag.
Al mijn vragen, al mijn zorgen
gelden immers 't werk voor Hem
... Zoals Hij kan niemand spreken;
steeds herken 'k Hem aan Zijn stem.

Ik bedek in grote eerbied
d' ogen, als Hij tot mij spreekt ...
Als ik mij door Hem laat leiden,
weet ik dat mij niets ontbreekt.
Hij geeft voedsel, Hij schenkt blijdschap.
Bij Hem vind ik overvloed
van genade, licht en zegen,
en van liefde, kracht en moed.

Wat de mensen niet begrijpen,
en wat ook geen woorden heeft,
weet Hij; Hij kent mijn gedachten,
ziet wat in mijn harte leeft.
O, die omgang met mijn Heiland
is zo rijk en wonderbaar.
Eenmaal komt dit in volmaaktheid,
als 'k Hem zien mag, openbaar.