

De mond van de Heer

‘De mens leeft van alles, wat uit de mond des HEEREN uitgaat’ (Deut. 8:3). God hoort en ziet alles. Zijn oog is gericht op de Zijnen; Zijn oren horen hun geroep. Maar – ook de mond van de Heer is geopend tot hun heil.

Zoals het natuurlijke leven onderhouden wordt door brood, zo wordt het geestelijk leven onderhouden door het Woord van God. Toen de Heer Jezus verzocht werd in de woestijn, heeft Hij tot de duivel gezegd: ‘De mens zal van brood alleen niet leven, maar van alle woord dat door de mond van God uitgaat’ (Matth. 4:4). God zegent Zijn volk, leidt het veilig door het moeitelijke leven, maar zendt ook beproevingen, opdat de gelovigen zouden leren zien wat er in hun hart is, en opdat zij in gehoorzaamheid hier beneden hun weg zouden gaan.

De Heer Jezus, als de afhankelijke Mens hier beneden, heeft ons hierin een heerlijk voorbeeld gegeven. Hij leefde van alles wat ‘uit de mond des HEEREN uitgaat’. Als de volmaakte Mens nam Hij de plaats van afhankelijkheid in en luisterde Hij steeds naar hetgeen ‘de mond des HEEREN’ tot Hem sprak.

Welk een gezegende toestand, wanneer wij zo in afhankelijkheid van de Heer onze weg gaan! Wij leven dan van ‘alle’ woord dat ‘uit de mond des HEEREN uitgaat’. In de Bijbel vinden wij alles wat uit de mond van de Heer gekomen is tot onze onderwijzing en tot onze zegen. De Bijbel is de voorraadschuur van het leven van de nieuwe mens. Deze vindt in hem voedsel, licht, leiding, troost, gezag en kracht, kortom alles wat voor de hele levensreis noodzakelijk en onontbeerlijk is. Geen enkel woord dat uit de mond van de Heer is uitgegaan, kunnen wij missen.

Wij weten niet altijd vooruit welk woord wij nodig zullen hebben, maar telkens als onze ziel geestelijke behoefte heeft, zal de Geest van God ons het juiste Schriftwoord dat wij nodig hebben, aan de hand doen. Soms spreekt een woord uit de Schrift niet of weinig tot ons, maar, in moeilijkheid gekomen, ontdekken wij er opeens een kracht, een schoonheid, een diepte en gepastheid in die vroeger voor ons verborgen was gebleven. Heerlijke voorraadschuur! Mochten wij die ons vaak zo inspannen ten behoeve van het brood voor ons lichaam, toch meer denken aan hetgeen onze ziel nodig heeft, en daartoe de toevlucht nemen tot de Schrift, waardoor God zo rijk wil voorzien in al onze geestelijke behoeften!

Heel mooi is ook de uitdrukking: ‘Uit de mond des HEEREN’. Zij brengt namelijk de Heer dicht bij ons. Zij geeft ons een zeker gevoel, want wij worden eraan herinnerd dat wij ‘leven’ van elk woord dat uit de mond van de Heer uitgaat. Evenmin als het lichaam zonder eten kan, kan onze ziel zonder het Woord van God, zonder de woorden die komen uit Gods mond.

Maar dan hebben wij naar Zijn stem te luisteren. Het leven van het geloof is een leven van afhankelijkheid en gehoorzaamheid! Zijn niet Jozua en de Israëlieten in grote moeilijkheden gekomen met de Gibeonieten, omdat zij ‘het de mond des HEEREN niet vroegen’ (Joz. 9:14)? De Psalmist zegt zo terecht: ‘De wet van Uw mond is mij beter, dan duizenden van goud of zilver’ en: ‘Dan zal ik het getuigenis van Uw mond onderhouden’ (Ps. 119:72,88). En Salomo heeft gezegd: ‘Want de HEERE

geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand' (Spr. 2:6). Alléén dus wanneer wij in alles 'de mond des HEEREN' vragen, gaan wij veilig door dit leven vol moeiten, gevaren en verzoeking.

Hoe duidelijk en kostbaar heeft de mond van de Heer Jezus vaak tot ons gesproken! 'Vrees niet', 'Vrede zij u', 'Ik ben met u'. Eén tekst uit de Schrift heeft ons soms meer gediend tot troost en bemoediging dan alle brieven van rouwbeklag aan ons geschreven, dan alle goede woorden ons toegesproken. Als de mond van de Heer spreekt, wordt de pijn gestild, worden de wonden gebalsemd, wordt de armoede verlicht, want het Woord komt ons verkwikken met zijn stellige uitspraken en beloften, komt onze veerkracht vernieuwen. Is God niet de Bezitter van hemel en aarde? Heeft Hij Zich niet in Zijn oneindige genade verbonden, 'in al uw behoeften voorzien naar Zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus' (Fil. 4:19)?

Toch moeten wij niet denken dat het enkel liefelijks is, wat uit de mond van de Heer uitgaat. Wij hebben ook vermaning, terechtwijzing, aankondiging van beproeving nodig. Jeremia zegt het zo mooi: 'Gaaf niet uit de mond van de Allerhoogste het kwade en het goede?' (Klaagl. 3:38). De mens leeft bij alle woord dat uit de mond van de Heer uitgaat. Laat ons dan altijd achtgeven op en vragen naar hetgeen de mond van de Heer ons te zeggen heeft!

Spoedig zal het ogenblik aanbreken dat de mond van de Heer zich zal openen om ons tot Zich te roepen, om tot ons te zeggen:

'Ga in tot de vreugde van uw Heer' (Matth. 25:21).

Schrijver onbekend.