

De liefde is sterk als de dood

Hooglied 8:6

Ik rust in een liefde, zo rijk en zo groot.
Ik rust in een liefde die sterk als de dood
mij vasthoudt met eeuwige armen.
God Zelf is de liefde, die Hij openbaart
in Christus; Hij heeft ons de Vader verklaard:
een God vol genade en erbarmen.

Ik steun op die liefde, zo machtig en sterk.
Ik steun op die liefde, die kracht geeft voor 't werk
dat God mij als taak heeft gegeven.
Wat hier ook bezwijkt en wat mij ook ontval',
ik weet dat die liefde mij vasthouden zal.
Gods liefde is de kracht van mijn leven.

Hoe rijk maakt Gods liefde; 'k ben nimmer alleen.
Hoe rijk maakt Gods liefde; zij wijst mij daarheen
waar Jezus mij plaats ging bereiden.
Daar wacht mij een erfenis die Hij mij verwierf,
toen Hij in mijn plaats aan het vloekhout eens stierf.
In Hem mag 'k mij eeuwig verblijden.

N.C. Otgaar.