

***De kracht in het lijden***

(1 Petr.1:6-9, 2:21-23, Hebr. 2:18)

Heb dank voor de beproeving,  
die mij een zegen bracht.  
Ik dank U voor Uw liefde  
die met haar wond're kracht  
mijn oog en hart wil richten  
op 't leed dat U verdroeg,  
terwijl U, o, Heer Jezus,  
Gods wil te doen steeds vroeg.

Mij wacht een eeuw'ge vreugde;  
vrij van het aardse leed  
zal ik U zien, mijn Heiland,  
Die al mijn schuld voldeed.  
Verlost is dan ons lichaam;  
geen zucht wordt meer geslaakt,  
want ook de schepping zelve  
wordt weldra vrijgemaakt.

Heer, leer mij toch volharden  
in 't wachten op de tijd  
dat U ons op zult nemen  
en wij - volmaakt, bevrijd –  
met U de zegen delen van  
't werk op Golgotha,  
aanschouwend en aanbiddend  
Gods liefd' en Gods genâ!

N.C. Otgaar