

De hand van de Heer

Zodra het gaat over de uitredding, wordt over de sterke hand van God gesproken. In Exodus 13 lezen we vier keer achter elkaar, dat de Heer door een sterke hand het volk uit Egypte, uit het diensthuis, uitvoerde (vs. 3,9,14,16). En steeds meer toonde God 'Zijn sterke hand' aan zijn volk op de weg door de woestijn (Deut. 11:2). Welk een geruststelling, door Gods sterke hand te worden geleid! Wat is het veilig, in die hand te zijn geborgen! In de zegen, waarmee Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls zegende, horen wij hem dan ook zeggen: 'Al zijn heiligen zijn in Uw hand; zij zullen in het midden tussen Uw voeten gezet worden; een ieder zal ontvangen van Uw woorden' (Deut. 33:3).

De hand van de Heer is sterk. De Psalmist roept het uit: 'Uw hand is sterk; Uw rechterhand is hoog' (Ps. 89:14). Vol vertrouwen zegt David dan ook: 'In Uw hand beveel ik mijn geest' en: 'Mijn tijden zijn in Uw hand' (Ps. 31:6,16). Ja, als hem de keus wordt gelaten, in wiens handen hij ter bestraffing zal gegeven worden, zegt hij tot de profeet Gad: 'Laat ons toch in de hand des HEEREN vallen, want Zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen' (2 Sam. 24:14).

De hand van de Heer is echter tegen degenen die kwaad doen. In Hebr. 10 lezen wij: 'Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!' (vs. 31). Maar gelukkig zij die geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid in de handen van de Heer! De Heer Jezus heeft het gezegd: 'Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze ... en niemand zal ze uit Mijn hand rukken ... en niemand kan ze rukken uit de hand van Mijn Vader' (Joh. 10:27-29). Dezelfde hand van de Heiland, die zich zo vriendelijk zegenend uitstreckte over het hoofd van de kleinen, die zo smartelijk doorboord werd op Golgotha, legde zich zo vol bemoediging op de schouder van Johannes op Patmos, toen deze als dood aan de voeten van de Heer viel.

Laat ons die hand kussen, ook als ze beproeven moet! Laat ons die hand vertrouwen, wáár ze ook heenwijst! Laten wij door die sterke en vriendelijke hand geleid, onze weg gaan door dit moeitevol leven!

Heer, houd mijn handen beide
met kracht omvat.
Schenk mij Uw vast geleide
op 't smalle pad!