

De grootheid van de Heer

De grootheid van de Heer,
die is niet af te meten.
Hij schiep ons tot Zijn eer,
laat ons dat nooit vergeten.
Zijn doel is dat wij Hem,
ootmoedig, dankend eren.
En luist'rend naar Zijn stem,
wil Hij ons wijsheid leren.

De grootheid van de Heer,
die is niet te doorgronden.
Hij daald' op aarde neer
en stierf voor onze zonden.
Zachtmoedig, need'rig, klein,
als Mens op deze aarde,
kon Hij de losprijs zijn,
oneindig hoog in waarde.

De grootheid van de Heer,
die zullen wij aanschouwen,
als Hij in's hemels sfeer,
Zijn liefd' ons zal ontvouwen.
In 't eeuwig stralend licht
Van 't Vaderhuis hierboven
doet ons Zijn aangezicht,
Hem eeuwig lieven, loven!

G.Fidder