

De grootheid van Gods liefde

Er is niets wonderlijker dan het feit dat God de Vader mensen zoals wij zijn, kan liefhebben met dezelfde liefde waarmee Hij Zijn Zoon liefheeft. Ik weet dit voor mezelf vanuit Gods Woord, waarin de Heer Jezus zegt: 'Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn: Ik in hen en U in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één en opdat de wereld erkent, dat Gij Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij liefgehad hebt' (Johannes 17:22-23).

De Heer Jezus zegt dit opdat ik het zou geloven, het ter harte zou nemen en er nu in deze wereld van zou genieten. Hij vertelt het ons opdat het besef dat Hij ons liefheeft, ons voortdurend zou beschermen en bewaren tegen elke twijfel en vrees die het vlees, de wereld en de satan in ons zouden kunnen doen opkomen. Welk een heerlijke gedachte! De Vader heeft ons lief, zoals Hij Zijn eigen Zoon liefheeft (Johannes 17:23).

Misschien zegt u dat dit een te hoge gedachte is. Echter: ik ken niets dat meer verootmoedigend is dan de volgende drie feiten:

- ten eerste: dat wij, terwijl wij het voorwerp van zó'n liefde zijn, deze liefde zo weinig voelen;
- ten tweede: dat wij, terwijl wij het voorwerp van zó'n liefde zijn, deze liefde op zo'n zwakke, onvolkomen wijze beantwoorden, en
- ten derde: dat wij, terwijl wij het voorwerp van zó'n liefde zijn, zo vaak bezwijken voor zoveel dingen die niet met die liefde in overeenstemming zijn: zorgen, ijdele dingen en gedachten en waardeloze bezigheden.

Het is Gods verlangen en vreugde dat wij, die Zijn kinderen zijn, de grootheid van Zijn liefde steeds meer en beter zouden leren kennen. Niet de heerlijkheid die ons ten deel zal vallen en het uitzicht daarop, maar Zijn liefde zou onze harten met blijdschap moeten vervullen.

Vanzelfsprekend is het iets heerlijkks dat wij de heerlijkheid van Christus zullen delen. Maar het is nog veel heerlijker dat wij voorwerpen zijn van deze één en dezelfde liefde van de Vader. Dezelfde God Die ons de heerlijkheid van Christus geeft, wil graag dat onze harten de gemeenschap van deze één en dezelfde Goddelijke liefde ervaren.

W. Kelly.