

De ernst van de verkeerde leringen

Het Woord van God laat ons zien hoe God een andere maatstaf aanlegt, zo totaal anders oordeelt dan de mens dit doet. En zoals ook wij, als gelovigen, geneigd zijn te doen. De natuurlijke mens, die in de eerste plaats aan zijn eigen eer denkt, is streng – vaak onverbiddelijk streng – in zijn beoordeling van dronkenschap, leugen, bedrog, onzedelijkheid, enzovoorts. Maar hij heeft er helemaal geen gevoel voor als de wil van God wordt geschonden in betrekking tot andere dingen die Hij in zijn Woord heeft bekend gemaakt. Het deert de mens van nature nog veel minder als het gaat om het verwaarlozen van de rechten van de Zoon van God. Op godsdienstig terrein kunnen de meest verkeerde dingen worden gedaan, en over de Persoon en het werk van Heer Jezus kunnen de ergste dingen worden geleerd, zonder dat zich daartegen ook maar één stem verheft. De Goddelijke waarheid mag verdraaid of verminkt worden, het geweten van de mens blijft onbewogen. Het wordt zelfs nauwelijks wakker als het boze ontdekt en het verkeerde in het licht van het Woord van God krachtig weerlegd wordt. Het is niet de gewoonte van de vijand om verkeerde leringen openlijk te brengen en ze in hun volle scherpte voor de aandacht van het door God verlichte geweten te stellen. Integendeel, hij versiert ze met allerlei bijzaken, die er op berekend zijn te werken op emoties en gevoelens. Daardoor komen zelfs vele gelovigen in gevaar aan de verleiding het oor te lenen en hun oog en hart voor de waarheid te sluiten.

O.a. de Brief aan de Galaten laat ons zien hoe God denkt over verkeerde leringen en ook over hen die deze brengen. En de gedachten van God zijn sindsdien niet veranderd, ja, kunnen zich ook niet wijzigen. Hij is en blijft **licht**. Verkeerde leringen zijn in Zijn ogen evengoed ‘zuurdeeg’ als zedelijk kwaad. Deze valse leringen laten hun invloed gelden op dezelfde, in bepaalde omstandigheden zelfs op een veel verschrikkelijker manier dan bij moreel kwaad (bijv. hoererij) het geval is.

Laten wij daarom op de ernstige onderwijzingen van deze brief acht slaan, opdat we blijven op het smalle pad van de waarheid en wij er niet toe komen ‘in het vlees volmaakt te willen worden, nadat wij met de Geest begonnen zijn’ (hfdst. 3:3).

R. Brockhaus