

De dood niet zien

Johannes 8:51

Hij die in de Heer Jezus gelooft, is uit de dood overgegaan in het leven. De dood heeft dus geen macht meer over hem. Het kan zijn dat ook hij in aanraking komt met de dood 'die niet zat wordt' (Hab. 2:5). Maar de dood is voor hem geen schuldeiser die hem overvalt, geen grimmige koning die hem verderven zal. De dood is voor hem een bode, een engel of boodschapper, door God gezonden tot Zijn dienst, een veerman die hem komt halen naar de overzijde van de rivier.

Zeker, er is nog een grotere zegen dan deze dat de verschrikkingen van de dood voor ons zijn weggenomen en de Heer met ons is in het dal van de schaduwen van de dood, ja, in de dood zelf. Die grotere zegen is de komst van de Heer Jezus om de Zijnen zonder ontslapen te brengen daar waar Hij is.

Maar al is de komst van de Heer Jezus verreweg beter dan de komst van de dood, toch is het heerlijk te weten dat als de dood mocht komen, wij hem niet behoeven te vrezen, maar hem mogen zien als een gezant van onze God Zelf.

Die in de Heer Jezus gelooft, is verlost van de macht van de zonde en de dood. Die het woord van de Heer Jezus bewaard heeft, zal de dood niet zien in eeuwigheid. De wijze Ethan heeft gezegd: 'Wat man leeft er, die de dood niet zien zal?' (Ps. 89:49). Dit is geheel in overeenstemming met wat de apostel Paulus zegt: 'En zoals het de mensen beschikt is éénmaal te sterven....' (Hebr. 9:27). Maar door de dood van de Heer Jezus Christus is de dood tenietgedaan (Hebr. 2:14). En allen die Hem toebehoren, zijn aan de macht van de dood ontrukkt.

Heerlijke belofte, 'de dood niet zien', al moeten we de dood ingaan. 'Geen kwaad vrezen', al gaan we door het dal heen waarin de dood zijn schaduw afwerpt, 'Gij zijt met mij' (Ps. 23:4). De Heer Jezus is met ons in het lijden. Waar mensentroost vaak zo zwak is, maakt Zijn ondersteuning alles goed. Hij is met ons in de dood. Hij laat ons door vele verdrukkingen gaan. Hij voert ons door de dood, over het lijden heen in de plaats waar de zee en de dood, die twee die beide scheiding maken, niet meer gevonden worden.

Bent u geborgen in de Heer Jezus? Het is zo gelukkig te weten dat Hij elke strijd van de Zijnen kan verstaan en helpt dragen, dat Hij Die de diepten van het menselijke lijden kent, aan het lijden van de Zijnen deelneemt en hun echte vertroosting schenkt. Het is zo mooi te weten dat niets, ook de dood niet, ons kan scheiden van de Heer Jezus en van de liefde van God. Daarom is mijn gebed tot God of Hij toch ons allen dit heerlijke voorrecht wil schenken. Daarom is mijn vraag aan u die erkent Hem nog niet te kennen als uw God en Vader, of u niet nu nog met ernst wilt zoeken wat dient tot uw eeuwig heil.

'De dood niet zien'. Het is het deel van wie het Woord van de God bewaart. In eeuwigheid niet zien! Deze gedachte is kostbaar voor het hart, vooral voor de gelovigen die op hoge leeftijd gekomen zijn, een zwak lichaam hebben, of met veel pijn op hun ziekbed liggen, maar ook voor ieder ander kind van God.

Nee, de dood zullen zij niet zien. De Heer Jezus zullen we zien in heerlijkheid. God zij dank! We zien Hem nu reeds door het geloof. We genieten in beproevingen in het bijzonder van Zijn heerlijke Persoon, vaak meer dan bij voorspoed. En wij zullen Hem straks in eeuwigheid zien van aangezicht tot aangezicht! Ja dan buigen wij ons in aanbidding voor Hem neer!

