

De doden in Christus zullen eerst opstaan

Vraag: Wat betekent: 'De doden in Christus zullen eerst opstaan' (1 Thess. 4:16)?

Antwoord:

De tegenstelling in dit vers is tussen de doden in Christus en de levenden in Christus – het gaat hier niet om de gelovige doden en de ongelovige doden, zoals sommigen, vreemd genoeg, hebben verondersteld. In dit Bijbelvers gaat het dus om hen die in de Heer Jezus Christus geloven, van wie enkelen zijn ontslapen en anderen op dat moment in leven zijn.

Zoals altijd geeft het verband de betekenis aan. De betekenis is dat 'de doden in Christus' zullen opstaan voordat de levenden veranderd worden. De ontslapenen hebben dus de voorrang, maar alles samen zal gebeuren in een oogwenk, een ondeelbaar ogenblik. De doden zullen dus het eerst antwoorden op het geroep van de Heer en de stem, daarna wij, de levenden die overblijven. Dat is de Goddelijke rangorde en dat is de inhoud van de woorden: 'De doden in Christus zullen eerst opstaan'.

Walter Scott