

De Rechabieten

'Zo zegt de HEERE van de legermachten ... : Omdat u geluisterd hebt naar het gebod van uw voorvader Jonadab ... daarom, zo zegt de HEERE ... : Het zal Jonadab, de zoon van Rechab, niet aan een man ontbreken die in Mijn dienst staat, alle dagen' (Jer. 35:18-19).

De Rechabieten worden in de Bijbel als een bijzondere familie gezien. Tweehonderd jaar nadat hun voorvaders, Rechab en Jonadab, waren gestorven, hielden ze zich nog steeds aan dezelfde familiekenmerken: ze mochten geen wijn drinken; ze moesten in tenten wonen; ze mochten geen zaaigoed zaaien of wijngaarden planten. Wat kunnen wij van hen leren?

Ten eerste: ze waren bereid een leven van zelfverloochening te leiden ter wille van de gehoorzaamheid. Dat past ons als Christenen beslist ook. Niet dat wij voorouders van eeuwen geleden moeten gehoorzamen. Velen van ons kunnen maar enkele generaties teruggaan, en we weten ook niet of onze voorouders heiligen waren of niet. Nee, we moeten God gehoorzamen, ook als dit zelfverloochening inhoudt. De Heer Jezus zei: 'Als iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op' (Matth. 16:24).

Ten tweede: hun leven was gebaseerd op vaste waarden. Deze zouden ze niet afleggen vanwege persoonlijk gemak en ze waren ook niet van mening dat deze waarden niet meer golden omdat ze al zo oud waren. Als Christenen baseren we onze waarden op het Woord van God, vele honderden jaren geleden geschreven, maar nog steeds levend en krachtig in het leven van hen die het gehoorzamen. We houden er niet aan vast omdat ze oud zijn, maar omdat het woorden zijn die God gegeven heeft. Persoonlijk gemak, een subtiele bederver van de waarheid van God, motiveerde de Rechabieten niet om hun waarden te veranderen. En het zou ook ons niet moeten motiveren.

Ten derde: God gebruikte hun leven als een voorbeeld voor de opstandige mensen in Juda en Jeruzalem. Begrijpen wij de kracht van Gods argument? De Rechabieten hielden zich aan de geboden van hun voorvaders – gewone mensen – maar Juda weigerde de God van Israël te gehoorzamen. Wat voor voorbeeld is ons leven voor degenen die ons als voorbeeld hebben?