

De Heere heeft meer dan dit om u te geven 2 kron. 25:9

Ja, laat mij maar stil rusten,
mijn Vader, aan Uw hart
waar 'k alles U mag zeggen,
mijn blijdschap en mijn smart.
Al moet U mij onthouden
wat ik zo graag bezat,
U hebt mij méér te geven
dan dit; een gróter schat.

Maar dan ook losgelaten
al wat mijn hart begeert!
Heer Jezus, hoe zal 'k kunnen
als U het mij niet leert.
Leer mij aanbidde**nd** brengen
het offer dat God vraagt,
zodat het rijke vruchten
tot eer van Hem eens draagt.

Mijn Vader, nu ik alles
wat moeilijk is U zeg,
mijn wensen en begeerten
stil voor U nederleg,
komt zulk een rijke vrede
en blijdschap in mijn ziel
dat 'k dankbaar U wil prijzen,
aanbidde**nd** nederkniel.

Want wat zijn aardse schatten,
gezondheid, lichaamskracht
bij alles wat daarboven
in 't Vaderhuis mij wacht?
Maar ook reeds hier op aarde
geeft U mij eind'loos méér
dan aardse vreugd, dan alles
wat 'k aan U afstond, Heer.

N.C. Otgaar.