

Mijn Herder (Psalm 23)

De God mijns heils wil mij tot Herder wezen,
mij voeren naar het hemels Vaderland;
daarom heb ik ook nooit gebrek of kwaad te vrezen;
wat mij ontmoet, zendt mij Zijn Vaderhand!

Hij leidt ook zacht, met Goddelijk erbarmen,
mij door dit aardse tranendal;
verkwikt mijn ziel en draagt mij in Zijn armen,
waarin 'k voor eeuwig rusten zal.

Betreed ik straks het dal der doodsvalleien,
ik vrees geen kwaad: Hij is mijn stok en staf;
Hij zal mij door de doodsrivier geleiden,
voert naar de hemel mij, zelfs over 't graf.

Dan zal voor mij de eeuw'ge morgen dagen,
als ik met al Gods kinderen saam,
verlost van leed, verdriet en plagen,
aanbidden zal Zijn wonderbare Naam!