

### **De Getrouwe**

Geen trouwer Vader dan mijn God!  
Welk voorrecht, welk een heerlijk lot  
Zijn kind te mogen wezen!  
Hij is het Die mij kleedt en voedt  
en in gevaren trouw behoedt;  
niets heb ik meer te vrezen.

Geen trouwer Heiland dan mijn Heer!  
Hij daalde van de hemel neer  
om op deez' aard' te lijden.  
Geen offer was voor Hem te groot:  
Hij gaf Zichzelf tot in de dood  
om zondaars te bevrijden.

Geen trouwer Leidsman dan Gods Geest!  
Hij troost en balsemt en geneest  
waar zielenwonden schrijnen.  
Ja, Hij Die raad en inzicht geeft  
aan elk die dicht bij Christus leeft,  
doet alle zorg verdwijnen.