

De Geest van de waarheid

De Heer Jezus heeft, toen Hij Zijn discipelen de Heilige Geest beloofde, die Geest niet alleen 'de Trooster' genoemd, maar ook 'de Geest van de waarheid'. Dit is voor ons van het grootste belang. Door de komst van de Heilige Geest zijn wij met de waarheid bekend geworden. Zonder de tegenwoordigheid van de Heilige Geest op aarde zouden wij de waarheid niet kunnen kennen. In drieërlei opzicht is dit het geval. De Heer Jezus heeft dit uitdrukkelijk tot Zijn discipelen gezegd.

1. Als de Heilige Geest niet gekomen was, dan zouden wij niet weten wat de Heer Jezus tot Zijn discipelen gesproken heeft. De discipelen begrepen de woorden van de Heer Jezus vaak niet. Zij hadden hun eigen gedachten en voorstellingen en begrepen daardoor de bedoeling van Zijn woorden niet. Soms ook konden zij ze niet begrijpen en zegt de Heer: 'Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het hierna verstaan' (Joh. 13:7).

Vaak ook sprak de Heer zó lang en zó uitvoerig, dat het onmogelijk was om alles te onthouden en later juist weer te geven. Hierbij denken wij aan de bergrede, aan de woorden van de Heer in Johannes 14, 15 en 16 en aan Zijn gebed tot de Vader in Johannes 17. 'Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb' (Joh. 14:26).

De vervulling van deze belofte vinden wij in de Evangeliën. De Heilige Geest heeft de discipelen aan de woorden van de Heer Jezus herinnerd en hen in de mededeling daarvan geleid en bestuurd, zodat wij nu weten dat de schrijvers van de Evangeliën ons de eigen woorden van de Heer getrouw hebben overgebracht. Hoe heerlijk is dit! Als wij de Evangeliën lezen, kunnen wij ervan verzekerd zijn dat onze Heer echt zó gesproken heeft. De Geest van de waarheid, door de Heer Jezus van de hemel gezonden, deelt ze ons mee.

Als dit niet zo was, dan zouden wij van geen enkel woord zeker kunnen zijn en zouden wij telkens moeten denken: zou de Heer Jezus dit wel zó hebben gezegd, zouden de discipelen het wel goed verstaan en overgebracht hebben? Dit is dus wel van het grootste belang. Denk er ernstig over na! Laat u niet door de redeneringen van ongelovige mensen in verwarring brengen. Houdt u aan de belofte van de Heiland, die door de komst van de Heilige Geest in vervulling gegaan is. Niet door het sterke geheugen van de discipelen, noch door hun bekwaamheid hebben wij de woorden van de Heer Jezus, maar door het indachtig maken door de Heilige Geest, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat zij zich niet vergist hebben.

Was dit niet zo, dan zouden wij ook over onze behoudenis in het onzekere verkeren en bijvoorbeeld niet zeker weten of de Heer wel echt gezegd had: 'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven' (Matth. 11:28). Welk een verlies zou dit zijn!

Ja, enkel duisternis komt over allen die aan de belofte van de Heer twijfelen, terwijl blijdschap en zekerheid het deel zijn van hen die de leiding van de Heilige Geest in de mededeling van de woorden van de Heer Jezus erkennen.

2. De Heer Jezus zei tot Zijn discipelen: ‘Doch wanneer de Trooster gekomen is, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. En gij zult ook getuigen, omdat gij van het begin af bij Mij zijt’ (Joh. 15:26-27). De Handelingen van de apostelen geven ons het verhaal van dit getuigenis. Op krachtige wijze heeft de Heilige Geest van de Heer Jezus getuigd en de discipelen van de Heer bezielde en bekwaamd om de blijde boodschap van het heil onder alle volken te prediken, en duizenden hebben Zijn heerlijke Persoon leren kennen.

In de Handelingen kunnen wij zien en leren hoe de apostelen en de eerste Christenen leefden, predikten, handelden en wandelden, hoe zij de geboden van de Heer in de praktijk brachten en hoe zij door de Heilige Geest werden geleid in de wereld en in de Gemeente. Ook lezen we daar welke heerlijke overwinningen het Christendom behaalde over het wettische Jodendom en het afgodische heidendom.

3. Nog een derde belofte wordt door de Heer Jezus aan deze twee toegevoegd. Niet alleen moesten door de Heilige Geest de woorden van de Heer Jezus de discipelen in herinnering worden gebracht en niet alleen moesten zij door de Heilige Geest getuigen van de woorden van de Heer worden, maar ook moest hun de waarheid verder worden geopenbaard. Welnu, dit zou de Heilige Geest ook doen. In Johannes 16:13-14 belooft de Heer: ‘Maar wanneer Hij gekomen is, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden; want Hij zal uit Zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen’.

Dit alles vinden wij in de Brieven van de apostelen. De gehele waarheid wordt daarin ontvouwd. De gedachten, plannen, raadsbesluiten en wegen van God worden ons daarin verkon-digd. De leer van het heil, de positie, de roeping en de toekomst van de Gemeente, onze verhouding tot de Vader en de Zoon door de Heilige Geest, onze zegeningen en voorrechten met alles wat daarmee ten aanzien van onze wandel in verband staat, worden in die Brieven geopenbaard en ontwikkeld, zodat de apostel kan getuigen dat het Woord van God voleindigd is geworden (Kol. 1:25).

Een driedelige belofte dus. De Heilige Geest zou de woorden van de Heer Jezus de discipelen indachtig maken, Hij zou van de Heer Jezus getuigen en de gehele waarheid openbaren en mededelen. Uit de mond van de Heer Zelf ontvangen wij deze verzekering. In de Evangelien, in de Handelingen en in de Brieven is ons dit geschonken. Gelukkig zij die zich erin verheugen!

H.C. Voorhoeve