

## De Drie-eenheid

God had door Mozes duidelijk tegen Israël gezegd: ‘De HEERE, onze God, de HEERE is één’ (Deut. 6:4). Ook het eerste gebod van de wet maakte dat duidelijk: ‘U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben’ (Ex. 20:3). 1 Timotheüs 2:5 bevestigt dat: ‘er is één God’ of ‘God is één’. En toch heeft God Zich geopenbaard in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Op de eerste bladzijde van het Woord van God staat het Hebreeuwse *Elohim* (het woord dat *God* betekent) in het meervoud. Het werkwoord dat daarop volgt staat in het enkelvoud, wat al naar deze nog verborgen waarheid van de Goddelijke drie-eenheid verwijst.

Sommige uitleggers zien een verborgen verwijzing van deze Drie-eenheid in de drievoudige zegen in Numeri 6:24-26: allereerst de zegen van de Vader, vervolgens het licht en de genade die de Zoon heeft gebracht en ten derde de heerlijkheid van Christus die wordt geopenbaard door de Heilige Geest (Joh. 16:14) en de vrede, vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5:22).

In het Nieuwe Testament bij de doop door Johannes wordt de Drie-eenheid volledig geopenbaard: de Heer Jezus komt naar de Jordaan en neemt plaats naast degenen die hun zonden belijden, ook al was Hij Zelf zonder zonde. De stem van de Vader laat zich horen, zodat de Heer Jezus niet wordt verward met degenen die om Hem heen staan: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb’ en Jezus zag ‘de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen’ (Mattheüs 3:16-17).

Voordat de Heer Jezus Zijn discipelen achterlaat, zend Hij ze uit om alle volken tot Zijn discipelen te maken en hen te dopen ‘in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest’ (Mattheüs 28:19). Let op, Hij zegt: ‘in de Naam’ en niet ‘in de Namen’ – één Naam, drie Personen.

En de apostel eindigt de tweede Brief aan de Korinthiërs met de wens: ‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen’ (2 Kor. 13:13).

Wat in het Oude Testament nog bedekt was met een sluier, is in het Nieuwe Testament volledig geopenbaard. Geloof accepteert deze openbaring van een drie-enige God zoals de Bijbel ons die geeft, zonder dat we dit mysterie ooit kunnen doorgronden (1 Korinthe 13:12).

*Georges André*