

De Bijbel

De Bijbel wordt veracht en vereerd, bespot en geniet aanzien; hij wordt dood gezwegen en is levend. Machtige keizers, koningen, dictators en priesters hebben alles in het werk gesteld om de Bijbel uit te bannen. Wijzen en geleerden hebben zich grote inspanning getroost om de inspiratie van de Bijbel te betwisten en zijn zwakheden aan te tonen. De Bijbel heeft van alle zijden veel kritiek moeten doorstaan.

Niet vaak is er een tijd geweest als de onze, waarin de Bijbel zó wordt verbreid. In honderden talen. Miljoenen exemplaren vinden met verbazingwekkende snelheid hun weg over de hele wereld. Onveranderd en onveranderlijk heeft onze Bijbel de eeuwen getrotseerd. Hij vraagt niet naar menselijke lof of menselijke afkeuring. In zijn licht bezien zijn alle mensen gelijk en als zij eerlijk zijn, voelen zij allen hun onmacht.

Waar is een boek als dit, dat steeds weer aanspreekt, ook al heeft men het vele keren gelezen? Van de Bijbel hebben duizenden mensen getuigd dat zij niet alleen van het lezen en onderzoeken nooit moe worden, maar ook dat de Bijbel hun steeds rijker van inhoud geworden is. Weinig in het oog vallende woorden, misschien honderd keer gelezen, gaan soms opeens voor ons leven, en de diepe, rijke betekenis treft ons. Als in de Bijbel elke zin, elk woord onderstreept was dat nu voor deze, dan voor die van waarde is, dan zou men bijna geen zin of woord overhouden waarbij dit niet het geval zou zijn. Hoeveel nuttige, aansprekende uitspraken voor alle omstandigheden van het leven!

De Bijbel is een levend Boek, een organisme dat tot in elk onderdeel levend is en levenskracht heeft. Zoals de mens niet leven kan van de anorganische stof maar alleen van de organische, zo kan de ziel niet leven van een boek met uitsluitend geschiedenissen, namen en data. Ja, het beste wetenschappelijke woordenboek geeft aan de ziel geen voedsel. De Bijbel geeft echter levensbrood, óók zelfs door de verhalen, namen en historische mededelingen. Hij overtreft in dit opzicht elk ander boek, ja er is geen enkel boek te vergelijken met Gods Woord, de Bijbel. Terwijl de Bijbel eeuwig hetzelfde Woord van God blijft, is hij voor ieder verschillend en voorziet in de verschillende behoeften van de verschillende harten. De Bijbel is als een boom des levens, die genezing, kracht en eeuwig leven brengt voor de mens die, zondig als hij is, tot de Heer Jezus, de Zondeloze, de toevlucht neemt.

De Bijbel is een liefelijk maar ook een vreselijk Boek, vol van hemelse vrede, maar ook vol van donder en bliksem. De Heiland spreekt erin, Die de zieke wil genezen en Zich over alle zondaren in genade wil ontfermen, maar ook de almachtige God, Die handelt naar Zijn welgevallen zoals een pottenbakker met zijn vaten. De Bijbel is een Boek vol van de tederste troost en beloften van een God Die de vogels voedt en de haren van ons hoofd telt, een Boek dat een duidelijk antwoord geeft op de diepste vragen die de mensen van ouds af hebben bezig gehouden. Een Boek, zó onverwoestbaar, zó geweldig, zó alomvattend, zó diep en hoog als géén ander boek dat door mensen geschreven is.

En de inhoud van het Boek is: de menswording van de Schepper, opdat Hij Zijn schepsel zou kunnen verlossen.