

Dankbaarheid

Schenk dat wij dankbaar zijn, o Heer,
voor al wat U ons geeft.
U Die voor ons gestorven bent
en Die nu voor ons leeft -
U bent het Die ons nooit vergeet,
maar altijd aan ons denkt
en Die ons ook in leed en pijn
het allerbeste schenkt.

U zorgt zo liefdevol en teer,
en draagt ons op Uw hart.
U steunt en sterkt ons in de strijd
en schenkt ons troost in smart.
Geef dat wij in 't geloof de weg
steeds gaan die U ons wijst
en dat ons hart in vreugd' en smart
U voor Uw liefde prijst.

G. Fidder.