

Christus is alles

Genoeg is voor de zondaar
des Heilands kostbaar bloed,
dat reinigt van de zonden
en rust geeft aan 't gemoed.
Daardoor is bij de Vader
voor ons een plaats bereid.
Ja, Christus is ons alles
nu en in eeuwigheid.

God geeft genoeg genade
aan wie op Hem vertrouwt.
Hij geeft voldoende krachten
aan wie op Christus bouwt.
Al worden hier Gods kind'ren
soms door veel smart geleid,
toch: Christus is ons alles
nu en in eeuwigheid.

Laat ons dan vergenoegd zijn
met wat God heden geeft,
opdat wij ondervinden
dat Hij ons nooit begeeft.
Dat God in elk hart leze
dat 's Heren komst verbeidt:
Mijn Heiland is mijn alles
Tot in all' eeuwigheid.

N.C. Otgaar