

De offers als beeld van de Persoon en het werk van de Heer Jezus Christus

Het is mijn bedoeling om op een eenvoudige manier met de hulp van de Heer de offers te overdenken, zoals ze worden beschreven in het Boek Leviticus.

De offers openbaren op een bijzondere manier de Persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, en ze tonen ons tegelijkertijd ook de zegeningen die ons deel zijn geworden door het werk dat Hij heeft volbracht.

Waarschijnlijk weten de meeste lezers dat de offers die ons in het Boek Leviticus voor de aandacht worden gesteld, typen of beelden zijn die de Heilige Geest ons heeft gegeven van de Persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, en – God zij dank! – ook van de heerlijke gevolgen van dat werk voor ons.

Maar misschien vraagt iemand: ‘Bent u er zeker van dat dit werkelijk typen zijn? Of komt die gedachte alleen maar voort uit de verbeeldingskracht van de mens?’

Het is goed te beginnen met deze vraag. We zullen daarom nagaan wat hierover in het Nieuwe Testament wordt gezegd. Daar leren we uit de woorden van de Heer Jezus Christus Zelf en uit de geïnspireerde woorden van de Brief aan de Hebreëën, dat de offers van het Oude Testament inderdaad beelden zijn van de Persoon en het werk van de Heiland.

Allereerst lezen we in Lukas 24 dat de Heer Jezus tegen de twee Emmaüsgangers zegt: ‘O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden en in Zijn heerlijkheid ingaan? En te beginnen met Mozes en al de profeten legde Hij hun uit, wat in al de Schriften van Hem geschreven stond’ (verzen 25-27).

De uitdrukking ‘Mozes en al de profeten’ omsluit daadwerkelijk het hele Oude Testament. ‘Mozes’ wil zeggen: de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, de zogeheten Pentateuch. ‘Te beginnen met Mozes en al de profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften van Hem geschreven stond’. ‘Al de Schriften’ duidde toen nog alleen op al de Schriften van het Oude Testament.

Beste lezers, hebt u ooit het Boek Leviticus zó gelezen, en op deze manier geleerd wat daarin over de Heer Jezus geschreven staat? Of hebt u gedaan wat zo veel kinderen van God tot op vandaag de dag doen? Zij beginnen de Bijbel door te lezen, maar als zij bij Leviticus komen, slaan zij dit Boek over. Velen lezen Leviticus helemaal niet, omdat zij menen dat het alleen maar een Boek is met Joodse vormen en ceremoniën – een ritueel waarmee Christenen totaal niets van doen hebben. Maar wij leren uit dit gedeelte in Lukas 24, dat de Heer Jezus aan deze twee wandelaars uitlegde ‘wat in al de Schriften van Hem geschreven stond’.

Even verder in ditzelfde hoofdstuk van het Evangelie naar Lukas lezen we: ‘Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat van Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen, vervuld moest worden’ (Lukas 24:44). ‘De wet van Mozes’ omvat niet alleen de tien geboden, maar de complete eerste vijf Boeken van de Bijbel. En Lukas 24 vervolgt: ‘Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden en zei tot hen: Zó staat er geschreven en zó moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag’ (verzen 45 en 46).

O, wat een heerlijke en verwondering-wekkende uiteenzetting moet dat geweest zijn! Hij verklaarde hun vanuit de Schriften van het Oude Testament (de wet van Mozes, de profeten en de psalmen) de dingen die Hemzelf betroffen. Hoe heerlijk wordt dan dit Boek Leviticus in onze ogen, wanneer we zien dat het niet alleen maar op een bepaalde Joodse godsdienstige inzetting duidt, maar dat we er kostbare dingen in vinden over de Heer Jezus Zelf! En wanneer we gaan zien dat elk van de offers ons een beeld geeft van de Heer Jezus, hetzij in Zijn persoon of in Zijn werk, hoe belangwekkend wordt dit Bijbelboek dan voor onze harten!

Het is inderdaad een bijzondere genade van God dat Hij ons op deze manier door typen of beelden wil onderwijzen. Want onze arme, beperkte geest kan de heerlijkheid van de Persoon van de Heer Jezus of de waarde van Zijn werk niet in één keer in al haar volheid bevatten. Daarom geeft God ons deze typen, zodat wij elke keer één bepaalde zijde van de Persoon of het werk van de Heer Jezus kunnen zien.

En wanneer wij zo één type hebben overdacht, kunnen we ons wenden tot een volgend type, dat ons een andere kant laat zien van de Persoon van de Heer Jezus of van Zijn werk. En zo, wanneer wij al deze beelden samen voor onze harten overwegen, worden onze harten vervuld met bewondering, aanbidding, dankzegging en lofprijzing, doordat wij op een heerlijke manier leren wat de uitnemende kostbaarheid van Zijn persoon is en hoe groot de waarde van Zijn werk is, zoals we deze op geen andere wijze zó kunnen leren

kennen.

We vinden in dit Boek Leviticus dat er vier belangrijke offers waren die in de éérste plaats worden genoemd. Het eerste hoofdstuk toont ons het brandoffer, het tweede hoofdstuk stelt ons het spijsoffer voor; hoofdstuk 3 beschrijft het dankoffer (ook wel vredeoffer genoemd), en hoofdstuk 4 en 5 het zond- en schuldoffer. Vier offers worden door de Heilige Geest voor onze aandacht geplaatst, om ons vier verschillende zijden van de Persoon en het werk van de Heer Jezus Christus duidelijk te maken; precies zoals de Heilige Geest ons de Heer Jezus in het Nieuwe Testament door middel van de vier Evangeliën ook op vier verschillende manieren heeft voorgesteld.

Wanneer we nu naar Hebréeën 10 gaan, vinden we daar al deze vier offers genoemd: 'Daarom zegt Hij bij Zijn komen in de wereld: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam toebereid; brandoffers en zondoffers hebben U niet behaagd' (verzen 5 en 6).

'Slachtoffer' (vers 5) duidt hier op het dankoffer, terwijl 'offerande' het spijsoffer aanduidt. In vers 6 vinden we 'brandoffers en zondoffers'. We vinden hier dus alle vier offers uit Leviticus 1-4 vermeld. En vers 7 wijst dan op de Heer Jezus, Die in de wereld komt om de wil van God te volbrengen.

Het is uit deze verzen heel duidelijk dat de offers beelden zijn van Hem Die bij Zijn komen in de wereld gezegd heeft: 'Zie, Ik kom ... om Uw wil te doen, o God'. De offers zijn dus typen van de Heer Jezus.

Een ander Bijbelgedeelte waarnaar we willen verwijzen, staat in Hebréeën 9: 'Waar deze dingen nu zo ingericht zijn, gaan wel de priesters steeds in de eerste tabernakel om de diensten te volbrengen, maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offert voor zichzelf en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee duidt de Heilige Geest aan, dat de weg tot het heiligdom nog niet bekend gemaakt is, zolang de eerste tabernakel nog stand houdt' (verzen 5-8).

De Heilige Geest geeft dus een bepaalde gedachte weer in het feit dat Aäron maar één keer per jaar in het heilige der heiligen inging. In feite was deze handeling een beeld van iets; ja, dat gold voor het hele ritueel, dat wil zeggen voor de hele voorgeschreven ceremoniële plechtigheid. En we vinden inderdaad in Hebréeën 9:23 dat de tabernakel en de dingen die zich daarin bevonden (zoals de 'vaten van de dienst'), zinnebeelden worden genoemd van de dingen die in de hemelen zijn.

Ik denk dat we nu genoeg hebben gezien uit het Nieuwe Testament om ons heel duidelijk te laten zien dat al deze offers in werkelijkheid voorafschaduwingen en zinnebeelden zijn van de Heer Jezus Zelf , die ons door de Heilige Geest zijn gegeven. Daarom zullen we nu naar ons eigenlijke onderwerp overgaan.

R.F. Kingscote

Dit artikel is ook onder het trefwoord 'Typologie' geplaatst.