

Christus delgde mijn schuld

Heiland, Delger van mijn schuld,
wat toch heeft Uw hart vervuld,
dat U alles hebt geduld
om mij te bevrijden?

't Was Uw liefde, eind'loos groot,
die Uzelf gaf in de dood
om mij uit zo grote nood
tot Uw God te leiden.

God voorzag in 't Offerlam
dat als Mens op aarde kwam
en mijn oordeel op Zich nam -
Hij, de Heer der heren!

Alles, alles is volbracht,
toen Hij voor ons werd geslacht.
's Vaders wil heeft Hij betracht
om Hem steeds te eren.

Heiland, Die mijn schuld voldeed,
geef toch dat ik nooit vergeet
wat U voor mijn zonden leed,
hoe U Zich wou geven.

Van mijn zondenlast bevrijd
zij mijn hart altijd bereid
om geheel aan U gewijd
tot Uw eer te leven.