

Christenen in China

Een paar weken geleden vertelde Mary ons iets over haar ervaringen. Vijfjaar geleden had zij Shanghai verlaten, waar ze medicijnen had gestudeerd. Zij vertelde dat er op de universiteit zestig christenen waren, die de gewoonte hadden om bij elkaar te komen als de lessen voorbij waren. In het lokaal waar ze bijeenkwamen vielen ze op hun knieën op de harde vloer en baden tot allen er waren.

Dan waren ze enkele minuten in gelukkige gemeenschap bij elkaar. Vijfentwintig van hen hadden de gewoonte om 's morgens om vijf uur naar het dak van het universiteitsgebouw te gaan, om daar enige tijd met de Heere door te brengen, voor hun werk begon.

Deze jongemensen zijn nu verstrooid over alle delen van China. Sommigen bevinden zich op eenzame plaatsen. De fanatieke Rode Garde heeft het de christenen deze laatste maanden moeilijk gemaakt. Maar Mary voegde er blij aan toe: "Zij zullen hun geloof in Christus nooit opgeven".

De dochter van dominee X was veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en schreef na acht jaar: "Mijn hart is vol vreugde". Zij durfde er niet aan toe te voegen: "... in de Heere".

Laten we hen die lijden, omdat ze in hun leven God de eerste plaats geven, blijven gedenken!

(Gedeelte van een brief uit China, geschreven in 1965 tijdens de revolutie en vervolgingen die de Rode Garde hadden ontketend)

uit het maandblad 'Uit het Woord der Waarheid'