

### **Buiten de legerplaats**

Heer, 't is zo groot, zo wonder groot:  
wij mogen U aanbidden!  
Waar twee of drie vergaderd zijn,  
daar bent U in het midden;  
als wij maar in Uw Naam vereend  
en door Uw Geest gedreven,  
in eenvoud, met oprecht gemoed  
U lof en ere geven.

Slaan wij de blik in eigen hart,  
dan kunnen wij niet roemen;  
doch schuilend achter Christus' bloed,  
wil God ons kind'ren noemen.  
Hoe zouden wij Zijn werk verstaan,  
Gods liefde ooit doorgronden,  
die in de redding van de mens  
Zijn vreugde heeft gevonden!

De mens heeft God onteerd, veracht,  
Zijn Zoon aan 't kruis geslagen  
en nochtans - God doet Hem de schuld,  
de straf van zondaars dragen.  
Met vreugde mogen wij nu saam  
des Heren dood gedenken  
in 't blij vooruitzicht van Zijn komst,  
wat Hij ons dra zal schenken.

Ons hart vergete daarbij niet  
des Heilands bitter lijden,  
hoe buiten 't leger Zich Gods Zoon  
ten offer wilde wijden.  
O, laat ons uitgaan dan tot Hem!  
Waar Jezus heeft geleden,  
worde de Vader en het Lam  
in waarheid aangebeden.

N.C. Otgaar