

Niet in mijn eigen hart zoek ik.

*Niet in mijn eigen hart zoek ik,
want daar is veel, maar ook veel zonden.*

*Bij U Heer Jezus, U alleen
wordt voor mijn ziel de rust gevonden.*

*Uw woord Heer Jezus, is genoeg,
een vaste grond om op te bouwen.*

*Wat in mij woont en werkt, ach Heer,
hoe zou ik daarop nog vertrouwen?*

*Ik buig mij daarom bij uw kruis,
Heer, neem mij aan en breng mij thuis.*

J.Ph. Buddingh