

*Hier beneden is onze woonplaats niet*

*We zijn op reis, want hier beneden  
is onze echte woonplaats niet,  
wie weet hoe spoedig is verleden  
al wat ons oog op aarde ziet.*

*Ons aardse huis wordt afgebroken,  
Gods kind' ren wacht geen ander lot.  
Maar wij zijn niet van hoop verstoken,  
ons wacht een hemels huis van God.*

*Wij zuchten mee, als alle mensen,  
maar houden daarbij goede moed.  
Aan 't eind vervult God onze wensen  
en dan is alles, alles goed.*

*Ons is de deur des hemels open,  
want Jezus stierf en kocht ons vrij,  
en die Hij stervend vrij ging kopen,  
die haalt Hij thuis, beloofde Hij.*

*J.Ph. Buddingh*