

God roept de afgedwaalden.

*Wij moesten onze wegen overdenken,
bezien hoe ver wij van Gods weg zijn afgedwaald,
en dat belijden en weer aandacht schenken
aan 't woord van God dat ons des Heren wil verhaalt.*

*Bekering zou voor ons de golven breken,
God roept de afgedwaalden met zijn Woord: keer weer,
tot wij gerust en met het zeil gestreken,
de veiligheid weer vinden op de Rots, de Heer.*

J.Ph. Buddingh