

De regen die van boven daalt

*De regen die van boven daalt
doet aan de twijgen knoppen groeien
die door het zonnelicht bestraald
in volle schoonheid open bloeien.*

*De ziel snakt naar de zegen Gods
die komt van Hem die is geslagen,
het levend water uit de Rots
dat ons verkwikt en vrucht doet dragen.*

*Doorploeg ons hart, bewerk de ziel,
want waar het Woord dat u wilt zaaien
in toebereide aarde viel,
kunt U eenmaal de vruchten maaien.*

*Drenk onze zielen uit uw Rots,
Geef Here ons de zegen Gods.*

J.Ph. Buddingh