

De boze dacht zijn slag te slaan

*De boze dacht zijn slag te slaan
Toen Jezus Christus was gevangen
En aan een kruishout werd gehangen,
Waarna Hij in de dood zou gaan.*

*De Zoon van God in satan' s macht!
Wie immers kan de dood verbreken?
Toch heeft de satan zich verkeken
Toen hij zich overwinnaar dacht.*

*De overwinning was wel groot,
Maar niet de Christus werd verslagen.
De kroon zal Jezus Christus dragen
En satan wacht de tweede dood.*

J.Ph. Buddingh