

Blijvende vrede en redding



En het gebeurde in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus dat de hele wereld moest worden ingeschreven. (De inschrijving zelf vond eerst plaats toen Cyrénius over Syrië stadhouder was).

En iedereen ging om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook van Galiléa uit de stad Nazareth naar Judéa, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.

En het gebeurde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

En er waren herders in diezelfde landstreek, die in het veld bleven en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd.

*En de engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want zie, ik verkondig u **grote blijdschap**, die voor het hele volk zal zijn; want **vandaag is voor u de Redder geboren: Christus, de Heere**, in de stad van David. En dit zal het teken voor u zijn; u zult het Kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe'.*

*En plotseling was er met de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: 'Ere zij God in de hoogste hemelen, en **vrede op aarde**, in mensen een welbehagen'.*

En het gebeurde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: 'Laten wij dan heengaan naar Bethlethem en zien wat er gebeurd is en ons door de Heere is bekend gemaakt'.

En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het Kind, liggend in de kribbe. En toen zij Hem gezien hadden, maakten zij overal bekend het woord dat hun over dit Kind gezegd was.

En iedereen die het hoorde verwonderde zich over wat hun door de herders gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze dingen en overwoog ze in haar hart. En de herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en prezen om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tegen hen gesproken was.

In deze gebeurtenis geeft God Zijn volmaakte antwoord op onze nood, onze vraagtekens, onze worstelingen, onze angst voor de dood en wat daarna komt (het eeuwige oordeel, als we als tegenstander van God sterven).

Want:

- **Hebt u geen blijdschap?** Echte blijdschap kunnen we alleen vinden in Christus, de Heere.
- **Zoekt u vrede?** 'Vrede op aarde' door Jezus Christus!
- **Er is maar één Redder: Jezus Christus;** tóen werd Hij geboren, daarna leefde Hij een heilig leven tot Gods eer, en vervolgens stierf Hij voor uw en mijn zonden aan het kruis van Golgotha. Uit liefde. Om u en mij te redden van de eeuwige dood.

Hebt u al vrede met God? Vraagt u zich af wat uw levensdoel is? Doe als de herders, bewonder de Heere Jezus vol aanbidding, dank Hem, want Hij is het waard! Zijn verlossingswerk is zo groot! Verheerlijk God in uw woorden en daden. Ga om met anderen die Zijn grootheid zien, bezoek samenkomsten van gelovigen; blijf niet alleen zitten, maar leef samen voor God en bemoedig elkaar in het geloof.

De essentie van kerst (maar het hele jaar geldig!):

**“Vandaag is voor u de Redder geboren:
Christus, de Heere!”**

Neem die eeuwige redding nu aan!