

## Blijdschap in de Heer Jezus

God wil graag dat wij ons verheugen in de Heer Jezus. Hij is het immers die Zijn hart verheugt en vervult met blijdschap. God wil zo graag dat wij dat begrijpen. Wij met onze egoïstische harten beperken ons vaak tot:

‘Alle, alle mijne zonden, heeft Zijn zoenbloed weggedaan’  
(Geestelijke Liederen 128:1).

En dat ís ook oneindig veel. Maar in vergelijking met alles wat Gods genade ons gegeven heeft, is het maar een ‘kleinigheid’. Dan is het alleen maar een wegnemen van de verhinderingen. God kijkt vol bewondering naar het werk van Zijn Zoon, naar de Persoon die het werk volbracht heeft en Die wenst Zijn hart te openbaren, opdat wij gemeenschap met Hem hebben. Dan zien we dezelfde heerlijkheid die Hij altijd ziet. Dan zien we welke wonderbare gevolgen eruit voortvloeien voor ons. Dan kan Hij Zijn hart vol liefde en genade openen en wij zien wat ons deel geworden is, omdat God het ons geven wilde.

Is er iemand die de Heer Jezus kent als Heiland van wie het hart niet warm wordt als hij er zo door God op gewezen wordt wat zijn zegeningen zijn? Misschien hebben wij er weinig van begrepen. Maar u ziet toch wel iets van de rijkdom van het Woord van God? U weet toch wel hoe God wenst dat u de volheid van Zijn gedachten leert kennen? Als u in Gods Woord zoekt om uw kennis van Hem te vermeerderen, om Hem te vinden, dan verzeker ik u dat u dan pas zult leren kennen, hoe oneindig rijk Gods genade is! U zult de rijkdom en de oneindige grootheid van de liefde van de Heer Jezus zien. U zult zien hoe heerlijk onze positie geworden is, zodat u die kunt waarderen. Dan mag u deel hebben aan de vreugde in de Heer Jezus, een vreugde die het hart van God en van ons mensen vult.

H.L. Heijkoop