

C.H. MACKINTOSH

Charles H. Mackintosh werd geboren in oktober 1820, in Glenmalure Barricks in het graafschap Wicklow in Ierland. Zijn vader, een officier in het Highlanders' Regiment, had in Ierland gediend tijdens de Ierse opstand. Zijn moeder was een dochter van lady Weldon, wier familie zich al sinds lang in Ierland gevestigd had.

Mackintosh was op achttienjarige leeftijd tot bekering gekomen door de brieven van zijn godvrezende zuster, die ze na haar eigen bekering schreef. Hij verkreeg vrede met God door het biddend lezen van J.N. Darby's *Operations of the Spirit*; hieruit leerde hij dat het Christus' werk *voor ons* is, en niet Zijn werk *in ons*, dat ons vrede geeft. In 1839, tijdens een bezoek aan Dublin, sloot Mackintosh zich aan bij de zogenoemde Plymouth Brethren.

Op vierentwintigjarige leeftijd opende hij een particuliere school in Westport. Ondanks zijn interesse in onderwijswerk, maakte hij Christus tot het middelpunt van zijn leven en het werk voor Christus tot zijn belangrijkste bezigheid. Het duurde niet lang voordat hij tot de conclusie kwam zich helemaal te moeten wijden aan de bediening van het Woord van God, zowel door schrijven als door prediken. In 1853 gaf hij zijn school dan ook op, omdat hij bang was dat die de plaats van het werk van de Heer zou gaan innemen als zijn belangrijkste doel.

Spoedig daarna voelde hij zich ertoe geleid een tijdschrift op te richten, *Things New and Old*, en gedurende eenentwintig jaar was hij daarvan de redacteur. Mackintosh had bijzonder veel belangstelling voor de Grote Opwekking van 1859-1860, en nam er samen met vele andere broeders actief aan deel.

Hij had een veel milder karakter dan J.N. Darby. Hij ademde een geest van diepe toewijding en een liefde niet alleen voor gelovigen in Christus, maar ook voor verloren zielen. Hij had een vriendelijk karakter en vermeed conflicten zo veel mogelijk. Hij schreef: 'Ik (...) nam mijn plaats in aan de Tafel van de Heer in Dublin, waar de geliefde heer Bellett met grote zegen diende. Als een jonge man dacht ik er niet aan om naar voren te treden in enige vorm van openbare dienst.'

Broeder Mackintosh schreef in een heldere, krachtige stijl. Het verhaal gaat dat broeder Darby eens tegen hem zei: 'Jij schrijft om begrepen te worden. Ik denk alleen maar op papier.' Zijn bekendste werk, de serie 'Aantekeningen op de Pentateuch', is in minstens twaalf talen vertaald. Hij schreef ook veel korte verhandelingen, verzameld in zijn *Miscellaneous Writings*, en vele, vele traktaten. Zijn eerste traktaat, geschreven in 1896, was getiteld 'De vrede van God'. Zijn laatste artikel, geschreven in 1896, slechts een paar maanden voordat hij heenging om met Christus te zijn, had als titel 'De God van de vrede'. Van zijn mondelinge bediening is niets opgetekend.

Gedurende een tijd van beroering onder de broeders, schreef hij: 'Ik ben me ervan bewust dat ik in mijn innerlijk een werkelijke bron ervaar; een dieper besef van de liefde van God, van de kostbaarheid van Christus en het gezag, de luister, de volheid en de diepten van de Heilige Schrift. En ik zie uit naar nog veel meer voor mijzelf en voor anderen, door de oneindige genade van Christus.'

C.H. Mackintosh stierf op 2 november 1896 en werd begraven op de begraafplaats van Cheltenham, in wat bekendstaat als de 'Plymouth Brethren'-afdeling.

Uit de Assembly Communicator, 09.2012

Voor meer informatie over 'CHM'
verwijzen we graag naar zijn biografie door Edwin N. Cross, verschenen in het Engels en Duits.