

## **Bijbelstudie en herderlijke zorg**

Wanneer we Bijbelstudieboeken lezen of zelf zorgvuldig de Schrift lezen zonder zorg te besteden aan de zielen om ons heen, bergt dat altijd een groot gevaar in zich. We lopen dan het gevaar om bepaalde eigen ideeën te volgen – ideeën die al snel gecorrigeerd zouden worden wanneer we ons zouden inzetten voor het welzijn van de mensen om ons heen, want juist het bezig zijn met de noden van andere mensen zorgt ervoor dat we onze kennis inzetten om hen in hun toestand te helpen.

Wanneer ‘onze intelligentie’ te veel mee gaat spelen, vormt de waarheid geen band meer tussen de ziel en God. Ik heb moeten vaststellen dat iemand die het Woord van God overdenkt, maar de zorg voor de zielen verwaarloost, altijd afdwaalt in zijn persoonlijke overtuigingen (misschien zijn het geen schadelijke ideeën die hij erop nahoudt, maar desondanks zijn ze wél verkeerd).

We onderschatten vaak hoeveel zegeningen er voor onze eigen harten kunnen voortvloeien uit de dienst die we doen aan anderen – een dienst die ons klein en nederig maakt en houdt, een dienst die ervoor zorgt dat de waarheid van God zijn recht mag laten gelden op die personen.

We kunnen het Woord van God bestuderen zonder dat het praktische gevolgen heeft, al vinden we er ook veel kostbare dingen in. Maar pas als we er een levendige belangstelling voor onze broeder en zuster of onze ongelovige naaste mee verbinden, zal onze Bijbelstudie niet meer allerlei ideeën opleveren, maar échte resultaten bewerkstelligen. Onze eigen zielen zullen dan in de juiste positie voor God komen.

Het is duidelijk dat deze opmerkingen niet dienen om ons minder het Woord te laten onderzoeken, maar juist om onze Bijbelstudie vruchtbaarder te maken. Onze overdenking van Gods Woord zal des te meer profijt opleveren wanneer de Geest alle vrijheid heeft om te handelen en ons door Zijn werking de dingen van God kan meedelen.

J.N. Darby