

Bij de Heer zijn

U wilt dat 'k reeds op aarde,
Heer Jezus, bij U ben;
dat alles, alles wegvalt voor U,
Die ik herken aan 't teken in Uw handen,
Uw voeten en Uw zij.
Zo stil bij U te wezen
maakt mij zo wonderblij.

'k Begrijp het niet, Heer Jezus,
dat U ook mij verkiest,
maar 't is de grootste rijkdom
als zich mijn ziel verliest in U,
Die mij verlost
van zondesuld en straf,
en mij zelfs 't eeuwig leven
en eeuw'ge vreugde gaf.

Méér nog - dit is een wonder -
verlangt U ook dat wij
voor eeuwig zullen wonen
in 't Vaderhuis, waar Gij
een plaats voor ons bereid hebt.
Dan komt het hemels feest,
waar U wordt aangebeden
en eeuwig wordt gevreesd.