

Bemoediging

Als moeilijke tijden
van ziekte en lijden
mij drukken terneer,
wat vreugd' dan t' ervaren
in tal van gevaren
de hulp van mijn Heer!

Waarom zou ik vrezen,
hoe donker 't mag wezen
en nacht om mij heen?
In duistere tijden
mag ik mij verblijden
in Jezus alleen!

De hoop mij gegeven
is kracht om te leven
en sterkt in de strijd;
totdat ik daarboven
Hem eeuwig zal loven,
volmaakt Hem gewijd!