

Beloonde gehoorzaamheid

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

Johannes 14:23

Hoe kunnen we onze Heer Jezus laten zien, dat we van Hem houden? Doordat we Hem en Zijn Woord gehoorzaam zijn. Dat kunnen we natuurlijk alleen, als we Zijn Woord – de Bijbel – ook kennen. Hoe waar is het kinderlied, dat zegt: *Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag!*

Maar de Heer Jezus zegt ons in het bovenstaande vers niet alleen dat we door het houden van Zijn Woord onze liefde aan Hem kunnen bewijzen. Hij laat ook zien hoe onze hemelse Vader deze gehoorzaamheid beantwoordt. Hij komt tot ons wanneer we Zijn Woord gehoorzamen. Hij zal ons liefhebben en intrek bij ons nemen. Daarmee wordt niet het wonen van de Heilige Geest in de gelovigen bedoeld. Het gaat hier om het genoegen van Gods nabijheid en om het genieten van al de geestelijke zegeningen, die ons in de Heer Jezus geschonken zijn.

Lieve medechristen, bemoedigt dat ons niet om Gods Woord ijverig te lezen en het te onderzoeken, om daarin Gods gedachten te ervaren en ze dan te doen? Hoeveel zegen en vreugde brengt een leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord toch! We willen dit toch niet door een oppervlakkig, onafhankelijk geloofsleven verbeuren? Daardoor zou ons hart verkillen en onverschillig worden. Dan kunnen we ons niet meer over de liefde van de Vader verheugen.