

Behoeftte aan genade

De zweep en de gesel kunnen gerechtvaardigd zijn, maar het hart van mensen wordt er niet mee gewonnen. Ook is het niet de rechtvaardigheid die heerst onder de heiligen van God, maar genade; en wel: genade door rechtvaardigheid, die leidt tot het eeuwige leven.

Helaas! hoeveel zonden die weggewassen hadden kunnen worden (Joh. 13), worden in herinnering gehouden. Hoeveel broeders, die voor God en voor ons teruggewonnen hadden kunnen worden, zijn voor altijd van elkaar vervreemd omdat wij alleen maar gehamerd hebben op het geweten, terwijl het hart niet gewonnen werd; terwijl (mag ik dat zeggen?) we het hart niet eens gezocht hebben!

We hebben het kwade niet overwonnen, omdat we het niet overwonnen hebben door het goede. We zijn maar al te graag op de rechterstoel gaan zitten om weer te oordelen, maar aan het nederige werk van de Meester zijn we nauwelijks toegekomen. Hoe weinig begrijpen we dat louter rechtvaardig handelen – hoe absoluut rechtvaardig het ook mag zijn – niet het herstel van zielen zal bewerken. Hoe weinig beseffen we dat oordeel – hoe gematigd en terecht ook – harten die, zoals gebleken is uit de feiten, niet recht staan voor God, niet zal verzachten of onderwerpen zodat ze gevoelig worden voor vermaning.

De mens is niet alleen maar geweten. Dus wanneer het geweten geraakt wordt terwijl het hart buiten schot blijft, zal het doen wat het deed met de eerste zondaar onder de mensen: hem opjagen tussen de bomen van de hof om de onwelkome stem van God te ontvluchten.

J.N. Darby