

## Basisgedachten over het onderwerp 'geld'

### Alles komt van God

Als we ons afvragen waar ons geld en ons bezig vandaan komen, geeft het gebed van David in 1 Kronieken 29:10-14 ons een drievoudig antwoord:

#### **God bezit alles**

In vers 11 zegt David over de Heer: *'Alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U'*.

- Het land is van God (Lev. 25:23).
- Alle dieren op de aarde zijn van Hem (Ps. 50:10).
- Al het zilver en al het goud is Zijn eigendom (Hagg. 2:8).

Alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen (Kol. 1:16). In Psalm 24:1, 2 wordt bovendien nog gezegd: *'De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want Hij heeft haar gegrondvest...'*. Omdat Hij de Schepper is, is Hij ook de Eigenaar van alles wat Hij heeft geschapen. Abraham vertelde dit ook aan de koning van Sodom: *'Ik zweer bij de HEERE, God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit'* (Gen. 14:22).

Wij als schepselen zijn het eigendom van onze God. Maar ook alles wat we bezitten, is van Hem. De eigendomsrelaties tussen God en ons zijn duidelijk vastgesteld. Maar dit feit vergeten we in het leven van alledag zo gemakkelijk. De auto waarin je rijdt, het huis waarin je woont, het geld dat je op de bank hebt staan - het is allemaal van de Heer. Hij heeft het aan ons gegeven om er ons voordeel mee te doen. De vraag is alleen: hoe gebruiken we deze gaven? Gebruiken we ze puur egoïstisch voor onszelf en voor het vervullen van onze wensen of gaan we verantwoord en bewust met ons bezit om, tot eer van God?

#### **God bestuurt alles**

In 1 Kronieken 29:12 bidt David: *'Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken'*. Hier leren we dat God soeverein is in Zijn handelen. Hij maakt rijk en Hij maakt arm. Hij staat overal boven. *'Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan'* (Dan. 2:21). Hij geeft welstand in het ene land en leidt het andere land in een economische crisis of zelfs in armoede. Hij bestuurt ook de levensomstandigheden van ieder individu. Aan de één geeft Hij veel bezittingen, aan de ander weinig. Aan de ene kant geeft Hij een bepaalde Christen economisch succes in zijn werk, aan de andere kant leidt Hij iemand anders ondanks diens inzet op zijn werk door een financieel moeilijke weg. Laten we het volgende bedenken: hoe je leven ook loopt, God verliest nooit de controle over je situatie. Hij houdt alles in Zijn hand.

#### **God geeft alles**

In 1 Kronieken 29:14 stelt David een vraag, die hij meteen daarna zelf beantwoordt: *'Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven'*. God geeft graag. Vanuit Zijn liefde gaf Hij ons Zijn Zoon als hoogste Gave onder alle gaven. Hij heeft Hem niet gespaard en zal ons met Hem ook alles schenken. Wat je ook hebt, vergeet nooit: God heeft het je gegeven! We hebben zelf niets in deze wereld gebracht, want we zijn naakt geboren. We zullen er ook niets uit mee kunnen nemen als we eens zullen sterven (Pred. 5:14,15). Job had dat begrepen en trok er de volgende conclusie uit: *'De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd!'* (Job 1:21).

Als we ons ervan bewust zijn dat God alles bezit, alles bestuurt en ons al onze bezittingen geeft, krijgen we een heel andere instelling ten opzichte van wat we 'ons eigendom' noemen. We zijn de Heer dankbaar voor wat Hij ons heeft toevertrouwd en we willen daar verantwoord mee omgaan.

## **Gods soevereiniteit**

Mensen hebben zich altijd al bezig gehouden met het feit dat er op aarde arme en rijke mensen zijn. Dat was altijd zo en zal ook altijd zo blijven. In Spreuken 22:2 vinden we het belangrijke principe: *‘Rijken en armen ontmoeten elkaar, de HEERE heeft hen allen gemaakt’*. God beslist dus in Zijn soevereiniteit wie rijk en wie arm is, waarbij de begrippen ‘rijk’ en ‘arm’ relatief opgevat moeten worden.

Het begin van ieder mens is hetzelfde: we brengen namelijk niets in deze wereld! Waarom krijgen sommigen dan meer dan anderen? Is God soms onrechtvaardig? Absoluut niet! De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard geeft ons daar meer leerzaam onderwijs over (Matth. 20:1-16). De eerste groep arbeiders begon vroeg in de ochtend en spraken een dagloon van één denaar (Romeins geldstuk, penning) af. Anderen kwamen later en werkten niet zo lang als de eerste groep. Kort voor het einde van de dag werden de laatste arbeiders aangeworven. Zij werkten slechts een uur en kregen daarvoor ook één denaar. Toen de eerste groep dit zag, voelden ze zich benadeeld omdat ook zij maar één geldstuk kregen. Uiteindelijk zegt de heer van de wijngaard iets heel belangrijks tegen hen: *‘Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil?’ (vs. 15)*. Als we hebben begrepen dat alles van God is en dat Hij daar in Zijn soevereiniteit mee kan doen wat Hij wil, zal het voor ons makkelijker zijn om de verschillen tussen arm en rijk te verdragen. We hebben een *goede* God, Die ons in Zijn genade geeft wat goed voor ons is. Daarom moeten we niet jaloers naar anderen kijken die van God meer gekregen hebben.

*Hansruedi Graf*