

Bang om dood te gaan? *Natuurlijk!*

Doodgaan is verschrikkelijk.



Maar, als u wilt, kan **369** u rust geven!

Teken in een klok 3 uur, 6 uur en 9 uur - en u hebt een kruis. God Zelf heeft de verschrikkingen van de dood voor u opgelost. In de dood ben je immers helemaal alleen. En u en ik zijn geschapen om contact te hebben, te communiceren, te genieten van onze omgeving. Dat is in de dood absoluut afgelopen. Dat is een verschrikkelijke ervaring die normaliter iedereen te wachten staat als hij of zij sterft. Maar er is een oplossing!

Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft op het kruis een einde gemaakt aan de verschrikkingen van de dood. Iedereen die in Hem gelooft heeft namelijk eeuwig leven¹! Hij heeft de gevolgen van de zonde aanvaard: de verschrikkingen van de dood. Dat deed Hij om iedereen die in Hem gelooft de zegeningen van het eeuwige leven te kunnen geven. Dat betekent: contact met God en met allen die bij God horen, die kinderen van God zijn². Ook na het sterven. Deze kinderen van God mogen allemaal bij God wonen in het Vaderhuis³.

Wilt u die zegeningen, die rust? Vertel aan God dat u helemaal fout zit door niet te geloven in de Zoon van God de Heer Jezus Christus en dat u daarom helemaal de verkeerde dingen gedaan hebt. Geloof in de Heer Jezus Christus en geloof dat Hij de oplossing voor u gebracht heeft. Zeg tegen Hem dat u gelooft dat Hij de Zoon van God is en dat u gelooft dat Hij dood geweest is en dat Hij nu leeft. Dan zult u rust hebben, voor altijd⁴.

G.W. Meijnen.

¹ Johannes 3:16: Zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

² 1 Johannes 1:3-4: Onze gemeenschap nu is met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen zij.

³ In Johannes 14:2-3 zegt de Heer Jezus: In het huis van mijn Vader zijn vele woningen ... Ik ga heen om u plaats te bereiden (...) Ik kom weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar Ik ben.

⁴ Mattheüs 11:28: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.