



# Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid  
Postbus 260, 7120 AG Aalten  
Telefoon: 0543-471746

Cursus B-3 les 12

Naam cursist(e) : .....

Straat : .....

Postcode en woonplaats : .....

Telefoon : ..... E-mail: .....

## ROMEINEN

### Hoofdstuk 7:1-6

In hoofdstuk 6 maakte Paulus duidelijk dat wij als gerechtvaardigden niet meer onder de wet staan. Er zijn echter in onze dagen vele gelovigen die daarmee problemen hebben

1. “Of weet gij niet, .....” (vs. 1).

Een ‘wet’ in algemene zin, is een heersend beginsel dat vereist dat men zich daaraan houdt. Als de mens onder een wet staat, dan bevindt hij zich onder een gezag dat hem verplichtingen oplegt en eisen aan hem stelt. Zo’n wet kan alleen maar worden bevredigd als aan haar eisen wordt voldaan. “... zolang hij leeft”. Slechts de dood kan bevrijding schenken aan hem/haar die aan de wet onderworpen is.

Om dit te illustreren, verwijst de apostel in vs. 2 en 3 naar de huwelijkswet. Zoals de dood een eind maakt aan de huwelijksband, zo beëindigt de dood bij de gelovige zijn relatie tot de wet. Welke dood is dat? De dood die Christus in zijn plaats op het kruis heeft ondergaan.

2. “Zo zijt ook gij, .....” (vs. 4).

De gelovige is voortaan niet meer verbonden met de wet, maar met de Heer Jezus, en wel op de grondslag van de opstanding. Gods genade heeft hem uit de oude betrekking genomen en in een totaal nieuwe verbinding gebracht die gegrond is op de dood en opstanding van Christus. Daarin kan hij nu voor God vrucht voortbrengen, wat voordien uitgesloten was. Laten we er echter op letten dat de apostel het beeld in vs. 2-3 bij zijn toepassing omkeert. Niet de ‘oude echtgenoot’, de wet, is gestorven, maar wij (de gelovigen) die met Christus gekruisigd zijn (zie Gal.2:20a). Hij behoort een ander toe, namelijk “aan Hem Die uit de doden is opgewekt”. Hij behoort nu Hem alleen toe!

3. Iemand van jullie zou de vraag kunnen stellen: “Gaat ons dit alles, wat de apostel Paulus behandelt, eigenlijk iets aan? Wij stammen immers niet uit de Joden maar uit de volken (of: heidenen)? De wet is toch aan Israël gegeven, en niet aan de volken? De wet bevat echter *morele beginselen* die op elk mens van toepassing zijn, omdat zij de uitdrukking is wat een heilig en rechtvaardig God van Zijn ..... verwacht.

4. Zijn wij van de wet ‘vrijgemaakt’ om ‘wetteloos’ te worden? Volstrekt niet! Wil je nog eens samenvatten wat we in les 11 over ‘wetteloosheid’ naar voren hebben gebracht?

5. Geheel vrij van de wet en verbonden met Christus, de ware 'Echtgenoot', zijn we als gelovigen bekwaam gemaakt om voor God "....." (vs. 4). Niet meer in een wettische geest, maar in onderdanigheid aan Christus, en ziende op Hem. We onderstrepen nog eens wat we eerder opmerkten: *De Christen kan en mag op geen enkele wijze twee heren dienen; niet Christus én de zonde (hfdst.6), evenmin Christus én de wet (hfdst.7)*. Slechts in een innige gemeenschap met Christus kan hij vrucht voor God voortbrengen. In Joh.15 is 'vrucht dragen' een kenmerk van waar discipelschap. Wat lees je in Joh. 15:5 over vrucht dragen? "....."

6. "Want toen wij in het vlees waren, ....." (vs.5).

Het woord 'vlees' duidt hier aan: het wezen en de positie van de natuurlijke, onbekeerde mens voor God. Het gaat hierbij om de zondige toestand waarin elk mens zich van nature bevindt; om het juk van de zonde waaronder wij ons van nature allen bevinden. De wet verbiedt de zonde; het geeft echter geen kracht om de geboden van God te houden. Het geeft integendeel de zonde aanleiding om actief te worden. Zoals vs. 5 aangeeft, "werkten de lusten van de zonden, die *door de wet gewekt* worden, in onze leden". Laten we echter niet over het hoofd zien, dat de bron van die lusten niet de wet is, maar in onszelf ligt. Als een leraar zijn leerlingen verbiedt om op de muren van het lokaal te krassen, zal bij velen - die vroeger nooit aan zoiets dachten - de lust ontwaken om juist te doen wat verboden werd.

7. "Maar nu .....",  
zodat wij dienen ..... " (vs.6).

Nadat wij door de dood, als degenen die met Christus zijn gestorven, vrijgemaakt zijn van het juk van de wet, zijn we een "nieuwe schepping" geworden. Schrijf het vers (in 2 Kor. 5) op waar deze uitdrukking in voorkomt: "....."

Onze dienst bestaat nu niet meer in het vervullen van wettische eisen, in eigen kracht, maar daarin dat wij Christus navolgen in de kracht van de Heilige Geest, terwijl we volgens Joh. 15 "in Hem blijven"; d.w.z. dat we in een innige gemeenschap met Hem volharden. Wij, die de Goddelijke natuur deelachtig zijn geworden (zie 2 Petr. 1:4), zijn in staat om, geleid door de Geest, zó te wandelen als voor God welbehaaglijk is .

---

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam : .....

Adres : .....

Postcode/plaats: .....

E-mail : .....