



# Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid  
Postbus 260, 7120 AG Aalten  
Telefoon: 0543-471746

Cursus B-3 les 11

Naam cursist(e) : .....  
Straat : .....  
Postcode en woonplaats : .....  
Telefoon : ..... E-mail: .....

## ROMEINEN

### Hoofdstuk 6:1-23

We hebben in les 9 gezien, dat de gelovige met Christus gestorven is. Hij heeft met het oude leven afgerekend en wandelt nu "in nieuwheid des levens". Dat is *nu reeds* het geval hier op aarde. Het opstandingsleven komt dus in deze nieuwe wandel nu reeds zichtbaar tot uitdrukking, maar zal pas in de toekomstige heerlijkheid, als we een opstandingslichaam bezitten, ten volle ons deel zijn.

- Om dit opstandingsleven voor ons te verwerven, moest Christus afdalen in dood en graf.  
"Want wat Zijn sterven betreft, ....."  
....."(vs.10).  
Door dit offer werd de kwestie van de zonde definitief geregeld. Nu leeft Christus "voor God", d.w.z. in een nieuwe betrekking als de Opgestane, daar waar de zonde niet komt.
- "Zo ook gij, ....."  
....."(vs.11). Oh, mochten we deze waarheid toch meer in het geloof verstaan en de bevrijdende kracht ervan in het leven ervaren!
- Naar die mate zullen we de vermaningen in vs. 12 en 13 begroeten: "Laat dan ....."  
....." (vs.12). Een Christen *kan* zondigen door onwaakzaamheid, *moet* dat echter *niet*.
- En stelt uw leden niet (vs.13) .....  
maar stelt uzelf ....., en uw leden .....".  
De gelovige kan nu zijn leden, - zijn ogen, oren, tong, handen, voeten -, die hij eerst gebruik te als "werktuigen van de ongerechtigheid", blij in dienst van God stellen.
- "Want", zo vervolgt de apostel in vs.14, "de zonde ....."  
.....".  
Dezelfde genade die ons van de macht der zonde heeft vrijgemaakt, geeft ons de kracht om voortaan in nieuwheid des levens te kunnen wandelen.
- In vs.15 herhaalt de apostel de vraag uit vs.1 in een iets andere vorm. "Wat dan? ....."  
.....?"  
De redenering is nu: 'We zijn onder de genade, dus dan komt het er niet zo op aan als men zondigt'. De apostel beantwoordt deze vraag kortweg: "Volstrekt niet!" Er is voor de Christen *geen middenweg!* (vs.16) "Weet gij niet, ....."  
.....

7. In vs.17 vloeit het hart van de apostel over van dank, want hij schrijft: “Doch God zij dank, ....., waarin gij onderwezen zijt”. Gods Woord heeft een vormende invloed op ons. Laten wij het daarom veel lezen!
8. “En vrijgemaakt van de zonde, .....” (vs.18). De uitdrukking “vrijgemaakt van de zonde” betekent *niet*, dat wij geen zondige natuur meer zouden hebben (vgl.1 Joh. 1:8), maar dat we zijn vrijgemaakt van de zonde *als een beginsel dat ons beheerst*. De apostel spreekt “menselijkerwijs” (vs.19a), d.w.z. in beeldspraak, want praktische gerechtigheid is in feite geen ‘slavernij’.
9. “Want zoals gij ..... tot wetteloosheid, ..... tot heiliging” (vs.19b). Volgens 1 Joh. 3: 4 is “..... Kort gezegd betekent ‘wetteloosheid’: de eigen wil boven die van God stellen.
10. Wat zou de uitdrukking ‘de wetteloosheid tot wetteloosheid’ kunnen betekenen? .....
11. In vs.19b worden we opgeroepen onze leden te stellen “in slavernij van de gerechtigheid tot heiliging”. Bij ‘heiliging’ gaat het om afzondering tot God en toewijding tot Hem. Men wordt voor God apart gezet, gereserveerd.
12. De apostel roept ons in vs. 21 op om nog eens terug te denken aan de tijd dat we nog “vrij ten opzichte van de gerechtigheid” waren. Wat voor vrucht had die tijd opgeleverd? (vs.21). Daarover moeten we ons schamen. Nú is de situatie veel beter! (vs.22) “Maar nu, .....”
13. “Slaven van God geworden”. Hem mogen wij ons toewijden met alle krachten van lichaam en ziel. Door in Hem te wandelen, hebben wij onze “vrucht tot heiliging”. Nu mogen wij de “vrucht van de Geest” voortbrengen (Gal. 5:22). Waaruit bestaat deze vrucht? .....
- ..... Wij hebben allen praktische heiliging nodig. Gods Woord spoort ons aan om “naar heiligheid te jagen” (Hebr. 12:14). Wat betekent ‘heiligheid’? .....
14. “Want het loon der zonde .....; maar de genadegave .....”(vs.23). De zonde had niets te bieden. Haar loon is alleen de dood. Daartegenover stelt de apostel de grote en overweldigende genadegave van God, het eeuwige leven. Dit bezitten wij nu reeds “in de Zoon” (zie 1 Joh. 5:11-12a). Maar het eeuwige leven in zijn volle omvang is nog *toekomstig*. Daarom luidt het slot van vs.22: “en het *einde* het eeuwige leven”. Pas als wij eenmaal boven zijn in de heerlijkheid, met een lichaam der heerlijkheid, zal het eeuwige leven ook ons *lichaam* omvatten. Dan zal ons lichaam veranderd zijn in gelijkvormigheid aan het lichaam der heerlijkheid van onze verheerlijkte Heer (Fil.3:21). Dan zullen we gelijkvormig zijn aan het beeld van Hem, Die ons heeft liefgehad en het eeuwige leven voor ons heeft verworven, “opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders” (vgl. Rom. 8:29).

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam : .....

Adres : .....

Postcode/plaats: .....

E-mail : .....