



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus B-3 les 6

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

ROMEINEN

Hoofdstuk 3:21 t/m 4:8

De apostel heeft aangetoond dat niemand in staat is zichzelf te rechtvaardigen, want “op grond van werken van de wet zal geen vlees voor Hem (God) gerechtvaardigd worden” (Rom.3:20). Elke poging om de geboden te houden, is tot mislukken gedoemd. Toen het onvermogen van de mens om het goede te doen, volledig aan de dag was getreden, baande God de weg tot de verlossing van de mens door Zijn eniggeboren Zoon te zenden en Hem voor ons te laten sterven. Sedertdien kan de heilsboodschap aan een verloren wereld verkondigd worden.

1. De wet bevat de eisen die God aan de mens, die Zijn schepsel is, stelt. Zou de mens door het vervullen van de wet aan deze eisen beantwoorden, dan zou hij voor God zijn. Bestaat er echter een mens (afgezien van de Heer Jezus, de *volmaakte* Mens) die in staat is de wet in al zijn onderdelen te houden? Wat kan de wet alleen maar bewerken (3:20b)?
2. De mens bevindt zich dus in een hopeloze situatie. Hem ontbreekt de kracht om te volbrengen wat God welgevallig is, en het kwade volledig te mijden. En omdat hij het kwade heeft gedaan, dus gezondigd heeft, heeft hij een op zich geladen. Daarom wacht het oordeel op hem, want God is heilig en rechtvaardig, en moet het kwade dus bestraffen. Maar God is een ‘Heiland-God’ (vgl. 1Tim.2:3-4), en wil graag de zondaar van het oordeel redden. Daartoe moest Hij een weg vinden die het Hem mogelijk maak te de zondaar te rechtvaardigen, d.w.z. rechtvaardig te verklaren, zonder daarbij Zijn eigen heiligheid en gerechtigheid aan te tasten. God heeft dat mogelijk gemaakt door Zijn Zoon als plaatsvervangend offer te geven op het kruis van Golgotha. Door dit verzoeningswerk is Gods toorn voor elkeen die zich heeft bekeerd en de Heer Jezus Christus als zijn/haar persoonlijke Verlosser in het geloof heeft aangenomen. Aldus kan God zo iemand genade bewijzen door hem te rechtvaardigen.
3. De gerechtigheid van God werd zonder wet (d.w.z. buiten de wet om) geopenbaard, waarvan echter getuigen. Tot deze gerechtigheid geraakt de mens enkel en alleen door Alle mensen hebben gezondigd en bereiken niet Wat de verlossing betreft, is er gelukkig geen onderscheid. Ieder die door het geloof in de Heer Jezus het heil aanneemt, wordt “om niet”
4. Het is een ernstig feit dat geen mens door eigen inspanning de “heerlijkheid van God bereikt”. Anderzijds is het des te meer wonderbaar, in Rom.5:2b te lezen dat gelovigen mogen “roemen in de”. Er is een hele serie Schriftplaatsen die er ondubbelzinnig getuigenis van geven, dat God er voor zorgt dat de gelovige *heerlijkheid* ten deel valt. In 2 Thess. 2:14 lezen we dat God ons

.....". In Rom. 8:21b spreekt de apostel Paulus over de "vrijheid der" ". In 1Kor.15:43 worden de gelovigen "opgewekt in", en in Fil. 3:21 worden de lichamen van hun vernedering veranderd tot "gelijkvormigheid" ". In Joh. 17:22 geeft de Heer aan Zijn discipelen - en wij, gelovigen, zijn daarbij ingesloten - de "....." die de Vader Hem gegeven heeft. Het is een wonderbaar feit, dat de heerlijkheid die door de Vader aan de Heer Jezus werd gegeven, het deel is van alle verlost van deze genadetijd. De Heer ziet hier de Zijnen - boven het tijdelijke uit - reeds als voleindigd in Hem.

5. Hoe is het mogelijk dat God mensen, die van nature zondaars zijn, met Zijn heerlijkheid kan bekleden? Hij kan dat doen door hen te rechtvaardigen (= rechtvaardig te verklaren). Maar hoe kan Hij dat doen, zonder afbreuk te doen aan Zijn gerechtigheid? In Ex.34:7b staat er immers: "...Die de schuldige" ". Dat is alleen maar mogelijk, omdat God één onschuldige schuldig heeft verklaard. Wie was deze onschuldige? Wij hebben allen het eeuwig oordeel verdiend. Om ons dit te besparen, heeft de Heer Jezus "onze zonden" " (1Petr. 2:24). Op deze wijze kon Christus worden gesteld "tot een door geloof" " (Rom.3:25).
6. God is niet alleen maar *genadig* door zondaren te verlossen, maar Hij betoont door het werk van Golgotha ook "Zijn", want aan het recht moest worden voldaan. De apostel besluit zijn gedachtengang met de woorden (vs.26): "...opdat" ".
7. Laten we echter nooit vergeten wat onze Heer en Heiland moest doorstaan, wilde God ons kunnen rechtvaardigen! Het is geheel Zijn werk; wij konden daar niets aan bijdragen! Wat is daarom dan ook volledig uitgesloten? (vs.27) In Wie kunnen wij daarom alleen maar roemen? (1Kor. 1:30-31)
8. Rechtvaardiging kan dus niet worden verkregen op grond van werken, maar enkel en alleen door (vs.28). God biedt dit niet alleen de Joden aan, die Hij de wet heeft gegeven, maar ook (vs.29). God is niet alleen maar een God van de, maar ook van de
9. Betekent het feit dat rechtvaardiging alleen door geloof kan worden verkregen, dat de wet opgeheven wordt? Welk antwoord geeft Paulus op deze vraag?(vs.31) "....."
10. Hoe werd Abraham gerechtvaardigd? Indien dit op grond van werken was gebeurd, dan (4:2) "....., maar" ". In dat geval had Abraham zich op de borst kunnen slaan, maar dat was niet zo. De Schrift geeft ons een andere onderwijzing (vs.3): "En Abraham"
11. Rechtvaardiging *uit geloof* heeft een totaal andere grondslag dan rechtvaardiging *uit werken* (vs.4-5). Het *eerste* wordt de zondaar verleend op grond van onbeperkte, . Wat het *tweede* betreft: Hem die werkt, wordt het toegerekend als loon naar, . Iemand die werk verricht, is men verplicht loon uit te keren.
12. Over het toerekenen van gerechtigheid schreef David (vs.7-8): "....."

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :