



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus B-3 les 2

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

ROMEINEN

Hoofdstuk 1:18 t/m 2:11

Paulus heeft zijn inleidende woorden afgesloten met de opmerking, dat de rechtvaardige alleen maar op grond van geloof leeft, dus niet op grond van werken of verdiensten. Wij staan allen - zowel Joden als heidenen - als schuldenaars voor God, met een schuld die wij zelf nooit kunnen aflossen. De apostel gaat dit laatste nu aantonen, en begint daarbij met de schuld van de heidenen (volken).

1. Welke twee eigenschappen van God kan de mens uit de schepping ("wat van God gekend kan worden") waarnemen? (a) Zijn; (b) Zijn De schepping brengt dit aan het licht, zoals bijv. een klok de vakkundigheid laat zien van degene die hem heeft gemaakt.
2. De schepping houdt voor de mens een prediking in zonder woorden. Welk vers uit Ps.19 laat dat zien? Vers Dientengevolge is er geen mens die nog nooit een boodschap van God ontvangen heeft. Ook niemand uit de binnenlanden van Afrika. Zij allen nemen de zon waar en voelen de warmte, en 's nachts zien zij de sterrenhemel.
3. De volken hebben deze boodschap helaas niet ter harte genomen. Zij hebben hun Schepper (vs.21) als God niet of
4. Wat gebeurde er dan met hun harten? In welke dwaasheid zij vervielen, wordt uit hun daden duidelijk. "... zij ... hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door van, van en van". Men vereerde het schepsel in plaats van de Schepper!
5. Op deze wijze "bezitten zij de waarheid in ongerechtigheid" (vs.18b). Met andere woorden: ze onderdrukten de waarheid door de ongerechtigheid van hun afgodendienst. Daarom moest God "Zijn toorn van de hemel openbaren over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen" (vs.18a). Letten we op de gelijkenis tussen de uitdrukkingen in vs. 17 en 18: "Gods gerechtigheid wordt ... geopenbaard", en "toorn van God wordt geopenbaard". Beide vindt plaats in de huidige tijd, en wel in verbinding met het evangelie. Gods toorn wordt *geopenbaard*, maar nog niet *ten uitvoer gebracht*. Toch maakte God toen reeds Zijn ongenoegen bekend met betrekking tot de zonde van de afgodendienst. Driemaal lezen we de ernstige woorden: "... heeft God hen overgegeven", namelijk in de verzen en
6. Alle drie de verzen die in punt 5 aangehaald worden, vormen de inleiding tot een korte beschrijving. Daarin is een opklimming vast te stellen. De ergste beschrijving vinden we in vs. 28-31. In 2 Tim. 3:1-5 wordt precies zo'n toestand beschreven. Daar spreekt Paulus echter

niet over heidenen, maar over mensen die zich *Christenen* noemen. Hij zegt namelijk dat zij

7. Geen enkel mens kan zich voor God verontschuldigen. De hele wereld is afgeweken. In de tijd van de apostel Paulus waren er mensen die, hoewel ze zelf niet gelovig waren, het grove heidendom met haar zedeloosheid veroordeelden, terwijl ze zichzelf beriepen op een goede moraal. Deze 'moralisten' roept Paulus toe, dat zij met het oordelen van anderen ook (2:1), want hij die oordeelt
8. Deze mensen meenden misschien dat God hen dat niet aanrekent. Wat zegt de apostel echter van het oordeel van God (vs.2,3)?
9. Zij zullen het oordeel van God niet ontgaan. Dat wil echter niet zeggen dat God de mens *graag* oordeelt. Veeleer bezit God (vs.4) een rijkdom aan en Daarom wenst Hij de mens tot te leiden. Ezechiël 33: zegt dat God geen welgevallen heeft aan, maar dat Hij graag wil dat de (zie ook Ezech. 18:23 en 32).
10. Helaas zijn de mensen hard (dwars) en, en hopen zij voor zich zelf op, die dan op hen valt "op de dag"
11. Deze "dag van de toorn" komt overeen met de in Jesaja 13:9 genoemde, waarop God Zijn oordelen over de aarde zal uitgieten. Wat zullen de mensen dan volgens Openb. 6:16 tot de bergen en de rotsen zeggen? "..... voor het aangezicht van Hem, en voor de van het; want (vs. 17) , en wie"
12. Volgens 2 Thess. 1:8 zal God hen straffen "die " en die "het evangelie"
Daarmee worden duidelijk twee groepen onderscheiden: (1) zij die weliswaar het evangelie niet hebben gehoord, maar de taal van de schepping (vgl. Rom.1:20) hebben verworpen; en (2) zij die de prediking van het evangelie van Jezus Christus hebben afgewezen.
13. God zal een ieder vergelden naar zijn werken (Rom.2:6). Wie werken van het geloof heeft verricht, ontvangt, maar hun die de waarheid ongehoorzaam waren (d.w.z. gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zie 2:8), wacht en
14. Eeuwig leven ontvangen of verloren gaan is volgens Gods Woord, zoals in Johannes 3:16,36 en 5:24 staat, een kwestie van of Romeinen 2:5-8 behandelt de verantwoordelijkheid van de mens. Wat hij heeft *gedaan*, wordt in rekening gebracht. Door goede werken kan iemand *niet* het eeuwige leven verwerpen. Die zijn het zichtbare *bewijs* dat de betreffende personen werkelijk geloven. Alleen door het geloof ontvangt iemand eeuwig leven (verg. Ef. 2:8-10).
15. De apostel onderstreept nog eens, dat God een onpartijdig Rechter zal zijn. En wel met de bekende uitdrukking (vs.9-11): "eerst en ook van de ". Want bij God is er geen
Is dat voor ons dan nu anders?

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :