



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus B-3 les 1

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

DE BRIEF VAN DE ROMEINEN

Karakter van de Brief

Deze Brief is de eerste van de Brieven in het Nieuwe Testament, omdat daarin de fundamentele boodschap van Gods heil, het 'evangelie van God' (Rom. 1:1) op systematische wijze wordt uitgelegd. Terecht neemt de Romeinenbrief deze eerste plaats dan ook in.

De Goddelijke oorsprong van deze heilsboodschap en haar relatie tot het Oude Testament wordt bekrachtigd door meer dan 50 citaten uit het Oude Testament of toespelingen daarop.

Overzicht van de inhoud

I. Romeinen 1-8	<i>Gods gerechtigheid op grond van geloof (leerstellig gedeelte)</i>
1. Hoofdstuk 1:1-17	Inleiding
2. Hoofdstuk 1:18 - 3:20	De noodzaak van rechtvaardiging
,, 1:18-32	de goddeloze heidenen
,, 2:1-16	de eigengerechtigde volken
,, 2:17-3:8	de Joden
,, 3:9-20	conclusie (uit 1:18-3:8): allen zijn zondaars 'er is niemand die goed doet'
3. Hoofdstuk 3:21 - 5:11	De rechtvaardiging op grond van geloof
,, 3:21-26	Gods gerechtigheid
,, 3:27-4:25	alleen maar door geloof
,, 5:1-11	vrede met God
4. Hoofdstuk 5:12 - 8:39	In Adam - in Christus
,, 5:12-21	twee families
,, 6:1-7:14	genade en wet
,, 7:15-25	ervaringen
,, 8:1-39	in Christus geen veroordeling
II. Romeinen 9 - 11	<i>Het Israëlprobleem (geschiedkundig gedeelte)</i>
Hoofdstuk 9:1-33	Gods soevereiniteit (vrijmacht)
,, 10:1-21	Israëls falen
,, 11:1-36	Wederaanneming van Israël
III. Romeinen 12 - 16	<i>De morele (zedelijke) consequenties (praktisch gedeelte)</i>
1. Hoofdstuk 12:1 - 15:13	Christelijke verantwoordelijkheid
,, 12:1-21	dienst en leven
,, 13:1-14	verhouding tot de overheid
,, 14:1-15:13	sterken en zwakken
2. Hoofdstuk 15:14 - 16:27	Slot
,, 15:14-33	de persoonlijke dienst van Paulus
,, 16:1-27	groeten en lofprijzing

Hoofdstuk 1:1-17

1. Paulus noemt zich een van Jezus Christus. Deze beschrijving geeft zijn bereidheid aan om zijn Heer *onderdanig* te zijn. Als slaven van de Heer kunnen wij niet over onszelf beslissen zoals het óns goed dunkt.
Paulus geeft zich ook de titel van “ ”
Daarmee wijst hij op het *gezag* dat hij van Jezus Christus heeft ontvangen om het evangelie effectief te verkondigen, en aan de gelovigen aanwijzingen te geven.
2. De grote ‘heidenapostel’ is zich ervan bewust dat God hem apostolisch gezag heeft verleend, maar hij is zich er evenzeer van bewust dat hij onderdanig moet blijven aan zijn Heer. Evenzo hebben ouders gezag over hun, maar ze moeten zelf In Efeze 6:1-4 zien we, dat op soortgelijke wijze twee feiten met elkaar in verbinding worden gebracht. “Gij, kinderen, ”
“En gij, vaders, ”
Paulus is afgezonderd tot “ ”. In Hand. 9:15 wordt hij genoemd “een ”.
3. Het evangelie van God heeft als onderwerp: Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is zowel God als waarachtig Mens. In Joh.1:1 lezen we: “In het begin was het Woord; en het Woord (dat is Jezus Christus) en ”
In Joh. 1:14 staat echter: “ ”
Zo zijn er veel Schriftplaatsen waarin zowel de Godheid als de Mensheid tot uitdrukking komen. We denken bijvoorbeeld aan Filippi 2. De Godheid van de Heer wordt daar in vers beschreven, en Zijn Menswording in de verzen
4. Hier in Rom. 1 vinden we de Mensheid en de Godheid van onze Heer eveneens bij elkaar. Dat Jezus Christus *Mens* is, zegt Paulus met de woorden: “ ”. Dat Hij *Gods Zoon* is, wordt “verklaard in kracht door ”. Welke beide dingen heeft Paulus ontvangen (vs.5)? en
Het woord ‘apostel’ betekent ‘gezondene’. God heeft hem gezonden tot alle volken. Wat wil de God door de dienst van de apostel Paulus onder hen bewerken (vs.5b)?
5. Geloven betekent tegelijkertijd *gehoorzaam zijn* aan het Woord van God. In Joh.3:36 lezen we: “Wie, heeft eeuwig leven”, en dan staat er verder: “maar wie ”. Let daarbij op de voetnoot in de Voorhoeve-vertaling!
6. In vers 6 worden de gelovigen aangesproken als, en in vers 7 als en
Wat een genade dat God ons door het evangelie heeft geroepen (vgl. 2Thess. 2:13,14) en voor Zich heeft “afgezonderd” (‘heilig’ betekent afgezonderd; voor God apart gezet).
7. Welke twee dingen wenst de apostel de gelovigen toe (vs.7b)?
en Wij ontvangen **genade** op tweeërlei wijze: (a) *als zondaars* ontvangen wij vergeving van onze zonden; (b) *als gelovigen*, om de moeiten en zorgen van alledag bijvoorbeeld beter te kunnen dragen.
Het begrip **vrede** kent eveneens twee aspecten: (a) de vrede (Rom.5:1), die iemand ontvangt als hij of zij tot geloof komt in de Heer Jezus als zijn/haar Verlosser; (b) de vrede (Fil.4:7), dat is de rust en de vrede in onze harten, hoe ook de omstandigheden van ons leven mogen zijn.

8. Welk vers zegt ons dat er van de gelovigen in Rome een goede roep uitging in de hele bekende wereld van die tijd? Vers Een vergelijkbaar goed getuigenis kon Paulus van de gelovige Thessaloniërs geven. Hij zegt (in 1 Thess.1:7-8) dat zij voorbeelden waren geworden “voor alle
9. Paulus verlangde ernaar de gelovigen in Rome eens te bezoeken. Dat blijkt ook uit de teksten in Rom. 15: en Hand. 19:21. Evenwel wenst hij niet zijn wil door te zetten, maar zich te onderwerpen aan de
Laten we nog een keer naar vers 1 teruggaan. Paulus stelt zich daar aan ons voor als “slaaf” van Jezus Christus. Welke belangrijke eigenschap van een ‘slaaf’ van Jezus Christus vinden we in Jak.4:7?
10. De apostel wilde de gelovigen graag enige meedelen. Hij wil hen echter niet slechts met het Woord dienen, maar ook zelf worden, namelijk “door” (vgl. Rom.15:32). De apostel was zich ten volle bewust van de verantwoordelijkheid die zijn roeping met zich meebracht (zie vs.14). Van en van en is hij een In 1 Kor. 9:16 benadrukt hij dat eveneens heel duidelijk: “... want de noodzaak ; want wee mij, als
11. Als een vertegenwoordiger een bepaald product aanprijst dat niet erg deugt, dan heeft hij een reden om zich te schamen. Paulus hoeft zich echter voor het evangelie *niet* te schamen, ook al betekent haar inhoud - de boodschap van het kruis - voor de volken een dwaasheid (zie 1Kor.1:23). Waarom niet (vs.16)?
12. Het evangelie moest eerst aan de en daarna aan de worden gebracht. De Joden waren van mening dat ‘de Grieken’ (of ‘de volken’) alleen maar in verbinding met God konden komen, als ze ‘Joden’ werden en zich lieten besnijden. Maar dat was een noodlottige vergissing. Beiden (zowel Joden als volken) moeten hetzelfde evangelie horen, en Paulus had van God de opdracht gekregen om dat te verkondigen. Hoe alleen kunnen beiden gerechtvaardigd worden (vs.17)? Dat werd al in het O.T. aangekondigd met de woorden (Paulus citeert Habakuk 2:4): “

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :