

Astrologie

*Laten zij toch opstaan die de hemel waarnemen, die naar de sterren kijken,
die bij nieuwe maan voorspellingen doen; laten zij u verlossen van de dingen
die over u zullen komen! Zie, zij zijn als stoppels, vuur verbrandt hen,
zij kunnen zichzelf niet redden uit de greep van de vlammen.*

Jesaja 47:13,14

Een paar jaar geleden las ik in de krant: 'Astrologieboom! De helft van de mensen gelooft de sterren'. En vandaag de dag? De occulte golf rolt nog altijd door en de handel bloeit. Veel mensen zoeken er hulp, niet alleen bij de sterren (astrologie), maar ook in andere occulte praktijken.

Astrologie geeft zich uit als 'oeroude wetenschap'. Maar het bewijs voor deze suggestie wetenschappelijk te zijn is ze tot vandaag schuldig gebleven. En wat zegt God daarover? Hij wil ons in Zijn barmhartigheid voor dit ongeloof bewaren (Deuteronomium 4:19). Het bovenstaande is een duidelijk woord tegen de astrologen. Wie zich er tóch mee bezig houdt, schaadt zijn ziel en handelt tegen Gods wil. Hij wil niet dat wij als mensen naar waarzeggers gaan of dat we vertrouwen op horoscopen e.d. Onze toekomst ligt niet in de sterren, maar in Gods handen. Hij zegt in Jesaja 45:11: 'Zij hebben Mij naar de toekomstige dingen gevraagd'.

Natuurlijk zegt Hij niet van te voren, wat wij morgen of overmorgen zullen beleven. Maar als we bang zijn voor wat gaat komen, dan mogen we ons in gebed vol vertrouwen tot Hem wenden. Hij is ons 'in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden' (Psalm 46:2). En als de angst voor Zijn straf op ons drukt, dan laat Hij ons de Heiland Jezus Christus zien. Die heeft aan het kruis met Zijn leven en bloed voor ons betaald, zodat de heilige God nu aan ieder die in het geloof op de Verlosser en op het volbrachte verlossingswerk steunt, zijn hele schuld vergeeft.