

### **Als een kind...**

Laat m' als een kind zijn, God, voor U,  
een kind dat luist'ren wil.  
Dan is Uw Woord zo heerlijk rijk,  
het maakt mij blij en stil.

U vraagt niet dat 'k begrijpen zal,  
hoe zou dit kunnen? - Gij,  
Die Schepper, God almachtig, zijt,  
U vraagt gelóóf van mij.

Vertrouwend kom ik als een kind  
bij Vader Die mij ziet  
in Christus Jezus – 's Vaders Zoon -  
door Wie ik stil geniet

van wat God in en door Hem geeft:  
Zijn liefde rijk en wijd.  
Ik dank U, Vader, eeuw'ge God,  
dat Gij Zelf LIEFDE zijt.

Dit ondervind ik dan het meest  
in pijn, in leed en smart.  
U troost mij, laat mij als een kind  
uitschreien aan Uw hart.

U droogt de tranen en ik zie  
Uw aangezicht, ik leer  
U Vader voor al wat U bent  
te danken keer op keer.